

BEDEVAART NAAR "MARIA VAN HET WATER"

Op Zaterdag 16 Juni 2018 – om 12 uur,
in het Boelenspark, te Volendam, Nederland.

Programma:

Rond 12 uur:

PLECHTIGE H.MIS in het Boelenspark te Volendam, gevolgd door een H. LOF.

Na de H. Mis, (kans op PICKNICK op de Dijk) volgens ieders keuze, of -maaltijd naar eigen wens.

Om 15 uur:

ROZENHOEDJE bij de Kapel van "Maria van het Water" - in het Boelenspark, gevolgd door een processie in het park.

*Bij de HEEN-reis is er een stop voorzien te Meerkerk van 40 minuten.

*Bij de TERUG-reis is er een stop voorzien te Oosterhout van 30 minuten.

Vertrek terug vanuit Volendam: tussen 16u45 en 17u.

BUSMAATSCHAPPIJ: Scheldevallei – Oudenaarde

Opstapplaatsen:

7u00 : Kerkhove – (Frituur 't Hoekske)

7u20 : Waregem – Watertoren

7u30: Kruishoutem – Carpool

Inschrijving:

Bij **Marleen** met vermelding van naam + aantal personen + opstapplaats.

Contactgegevens:

- Marleen: 056-72.83.15 - of GSM: 0496/74.66.95
- Denise: 051-40.13.22
- Rita: 051/40.42.99

Maria van het Water te Volendam - is bekend door HILLE KOK - een mevrouw die "Hemelse Boodschappen" door krijgt en rond de wereld verspreidt in verschillende talen.