

A L D U S

Het CDA in Volendam heeft de stroom naar een verlicht kruis in het Boelenspark afgesloten. Hille Kok, die het in opdracht van de Heer zelve plaatste, laat het er niet bij zitten.

Wat is er aan de hand?

"Ik kreeg de opdracht van Onze Lieve Heer om op die plek een kruis van zeven meter op te richten. Het moest blauw en wit zijn en rondom verlicht, zodat het een lichtbaken voor de mensen zou zijn."

Toen heeft u een vergunning aangevraagd?

"Het mocht van de gemeente, mits het door erkende vakmensen zou worden gemaakt. Het kruis heb ik in Limburg besteld. De verlichting is door een elektricien in Volendam aangebracht. De gemeente zou de stroom leveren. Van de Heer moest het licht van de zijkant komen en zo is het dan ook gemaakt. Maar de gemeente zei later dat het kruis alleen met een spotje voor, of met een lichtsnoer aan de achterkant mocht worden verlicht. Speciaal voor de gemeente werd toen ook een lichtslang aan de achterkant aangebracht die 's avonds ging branden."

Wat vond de kerk?

"Pastoor Berkhout heeft samen met zeven priesters het kruis op 2 maart 2002 ingezegend. Er was een heilige mis en het werd bewierookt. Tot uit België zijn de mensen gekomen. Er waren wel vijfhonderd gelovigen."

Wanneer is het dan mis gegaan?

"Toen ik de opdracht kreeg om de zijverlichting aan te doen. Jezus zei tegen mij: vecht voor mijn licht. Pas later begreep ik dat hij over het kruis sprak. Dus heb ik het zijlicht aangedaan. Niemand heeft er last van en we hebben aangeboden om de stroom voortaan zelf te betalen. Maar nee, het mocht niet. Ik heb toen vijftienhonderd handtekeningen opgehaald, maar het hadden er net zo gemakkelijk vijftienduizend kunnen zijn, want het hele dorp spreekt er over. Ze zijn zó door wethouder Nouwen van tafel geveegd en hij heeft de stroom afgesloten. Hij is nota bene van het CDA."

Hoe bent u zo in de Heer geraakt?

"Toen ik met een buurvrouw naar Lourdes ging. Ik ben katholiek grootgebracht, maar was niet gelovig meer. Op 19 april 1985 werd ik voor het eerst door Hem geraakt. Het was bloedheet, maar ik kreeg het plotseling ijskoud en bevond me in een andere wereld. Daarna kwamen de verschijningen en boodschappen."

Verschijningen?

"Van Jezus en Maria."

Hoe zien ze eruit?

"Maria is zo mooi! En altijd weer verschillend! Een wezen dat schittert van schoonheid. Jezus trouwens ook. Nee meneer, niet als filmsterren. Ze schitteren van heiligheid! Ik heb in hun opdracht ook een Mariabeeld en een kappel in het park mogen plaatsen. Daarom doet het pijn dat, als over een maand het hele dorp volhangt met lichtsnoeren, het enige gezegende snoer niet zal branden."

Met Zijn hulp moet het toch goed kunnen komen...

"Absoluut. Maria zegt: 'Wees niet bedroefd. Je kruis is zwaar te dragen, maar er zal iets gebeuren waardoor nog meer mensen in Gods licht zullen komen.' Ik heb nog geen krant of televisieprogramma gebeld. De Heer zorgt dat jullie mij bellen. Maar u mag er niet mee spotten hoor! Denk daar goed aan. Beloofd?"

FRANS BOSMAN