
BEDEVAART NAAR ONZE LIEVE VROUW VAN HET WATER TE VOLENDAM op **ZATERDAG 27 JUNI 2020**

PROGRAMMA:

Rond 12u:

PLECHTIGE H. MIS in het BOELENSPARK te VOLENDAM, gevolgd door een H. LOF.
Na de H.MIS, (kans op PICKNICK op de Dijk) volgens ieders keuze, of maaltijd naar eigen wens.

Om 15u:

ROZENHOEDJE bij de Kapel van ONZE LIEVE VROUW VAN HET WATER in het BOELENSPARK, gevolgd door een processie in het park.

Bij de heenreis is er een stop voorzien te Meerkerk van 40 minuten.

Bij de terugreis is er een stop voorzien te Oosterhout van 30 minuten.

Vertrek terug vanuit Volendam: tussen 16u45 en 17u.

BUSMAATSCHAPPIJ: Scheldevallei Oudenaarde

OPSTAPPLAATSEN: 7u00: Kerhove (Frituur 't hoekske)
7u20: Waregem - Watertoren
7u30: Kruishoutem – Carpool

INSCHRIJVING:

Bij Marleen met vermelding van naam + aantal personen + opstapplaats.

O.L.V. van het Water te Volendam is bekend door Hille Kok, vrouw die Hemelse Boodschappen door krijgt en rond de wereld verspreidt in verschillende talen.

CONTACTGEGEVENS:

Marleen: 056/ 72 83 15 of GSM: 0496/ 74 66 95

Gelieve te verwittigen vóór 18 juni 2020.
