

“DE BOODSCHAPPEN VAN HILLE KOK KOMEN OVEREEN MET DIE VAN TALLOZE GELOOFWAARDIGE ZIENERS EN MYSTICI OVER DE HELE WERELD. ZE ZIJN OP GEEN ENKELE MANIER IN TEGENSpraak MET ONS KATHOLIEK GELOOF”

HEMELSE BOODSCHAPPEN

EEN PRIESTER DIE HILLE KOK BIJSTOND, MEENT DAT WE DE BOODSCHAPPEN DIE ZIJ DOOR KRIJGT SERIEUS MOETEN NEMEN.

In de Nivo van 9 oktober j.l. werd een boodschap gepubliceerd die Hille Kok had ontvangen.

Deze boodschap riep nogal wat reacties op. In de volgende Nivo's werden "rectificaties" op de boodschap gepubliceerd.

En in de Mariakerk werd tijdens de preek op nogal felle wijze afwijzend gereageerd.

Om mijzelf enigszins voor te stellen: ik ben priester en sinds 5 jaar volledig werkzaam in de Mariale Beweging. Ik publiceer veel over Mariaverschijningen en andere profetische boodschappen.

Dat is natuurlijk geen absolute garantie, dat ik het altijd bij het rechte eind heb, maar ik hoop dat ik wel mag zeggen dat ik weet waarover ik het heb.

De reacties zijn in te delen in 2 soorten: enerzijds een kritiek op de theologische juistheid van de boodschap en anderzijds vragen en kritiek op de feitelijke inhoud.

Ten aanzien van de eerste reactie kan ik kort zijn.

Zoals Pastoor Hoogervorst al op uitstekende wijze heeft beargumenteerd, **is de boodschap op geen enkele manier in tegenpraak met het katholieke geloof.**

De "rectificatie" lijkt inderdaad op een protestantse visie, waarin de plaats van Maria in Gods heilsplan anders wordt gezien dan in het katholieke geloof.

Ik ken Hille Kok inmiddels 2 jaar en ik heb nog nooit enige tegenspraak kunnen constateren tussen haar boodschappen en het katholieke geloof.

Het is integendeel opmerkelijk dat Hille, die in het geloof heel weinig vorming had, zulke theologisch juiste boodschappen doorgeeft.

Wat de theologische juistheid betreft, hoeft niemand bang te zijn dat de boodschappen van Hille dwalingen bevatten.

De kritiek op de inhoud van de boodschap vergt een langere reactie.

Pastoor Hoogervorst formuleert het voorzichtig: geeft de Hemel, of Maria, wel eens boodschappen over naderende catastrofes?

De priester van de Mariakerk was minder voorzichtig: hij hekelde de profeten (en noemde Hille Kok bij name) die "hel en verdoemenis" prediken en gaf daarbij ook nog een sneer naar de Nivo, die zulke boodschappen publiceert.

Hierop zou ik het volgende willen zeggen:

Het verwijt van "hel en verdoemenis" preken, is ook een karikatuur van de inhoud van deze profetieën.

Om dit euvel enigszins te verhelpen, wil ik iets zeggen over de profetieën die Maria de laatste anderhalve eeuw heeft gegeven.

- Maria is begonnen in 1830 in de Rue du Bac, waar Zij Catherine Labouré het verzoek gaf om de z.g. "Wonderdadige medaille" te laten slaan.

Iedereen die in geloof en vertrouwen deze medaille zou dragen, zou een bijzondere bescherming genieten van Maria.

Deze bescherming heeft de mens in onze tijd blijkbaar nodig.

Maria verklaarde ook waarom: de invloed van het kwaad, de macht van Satan, zou steeds groter worden en de wereld en de Kerk zouden zeer worden beproefd.

In latere verschijningen

- (La Salette in 1846,
- Lourdes in 1858,
- Fatima in 1917,
- Amsterdam in de jaren '40 en '50.
- Garabandal in de jaren '60,
- Medjugorje in de jaren '80 en '90.

en verder op honderden plaatsen over de hele wereld)

werd Maria steeds explicieter. **Zij voorspelde**

- de verspreiding van het communisme over de hele wereld, de Tweede Wereldoorlog,
- de grote geloofsafval (ook onder priesters en religieuzen),
- de verkoeling van de liefde

- en de morele verwording (abortus, kinderporno, corruptie, occultisme, enz.) van de mensheid.

Als oorzaak van al deze rampen noemde Maria de zonde en het ongeloof van de mensheid.

We kunnen nu alleen maar constateren dat al deze profetieën vervuld zijn:

de wereld heeft zich niet bekeerd en de gevolgen zijn onmiskenbaar.

Maria riep (en roept nog steeds) in haar boodschappen op tot een terugkeer naar God, naar het gebed en de sacramenten, naar de beleving van het Woord van God en tot de liefde.

Met moederlijke en sterke aan drang verkondigde zij de oneindige goedheid en barmhartigheid van God, maar tevens dat zij "de arm van haar Zoon niet langer kon tegenhouden, wanneer de wereld zich niet zou bekeren" (La Salette, 1846).

Maria verkondigt een barmhartige en liefdevolle God, maar tevens een rechtvaardige God, die uiteindelijk ook Zijn rechtvaardigheid op de aarde zal laten neerkomen indien de mensen de oproep tot bekering blijven negeren.

Het is dus inderdaad een karikatuur om te spreken van "profeten die hel en verdoemenis preken".

De profeten – en Maria is de Koningin van de profeten – roepen op tot bekering tot een liefdevolle, barmhartige en vergevingsgezinde God.

En ze waarschuwen dat de gevolgen van de zonden van de mensheid catastrofaal zijn en uiteindelijk, na uiterst lankmoedig en geduldig te zijn geweest, ook Gods toorn afroepen.

Dat is een uiterst bijbelse verkondiging van God:

denken we maar aan de zondvloed, aan Sodom en Gomorra, aan Ninivé en aan Jezus eigen woorden over de eindtijd.

Volgens de woorden van Maria en andere profeten (waaronder vele Heiligen als Don Bosco, pastoor Van Ars, zuster Faustina, e.a) **leven we momenteel in deze eindtijd.**

Dat is niet het einde van de wereld, maar het einde van een tijdperk waarin de macht van het kwaad, van dé Kwade, zo sterk is.

Er wordt ook een nieuw tijdperk beloofd. Een tijdperk waarin door een nieuw uitstorten van de Heilige Geest de liefde tot God en de naaste zal opbloeien als nooit tevoren in de geschiedenis.

Het is de taak die God aan Maria heeft toevertrouwd om dit tijdperk voor te bereiden en zo veel mogelijk mensen te verzamelen die door hun trouw aan Jezus en het Evangelie deel krijgen aan dit tijdperk.

Aan deze "triumf van Maria" (zoals zij dit in Fatima noemde) gaan echter nog vele catastrofes vooraf. Het zijn de laatste stuip-trekkingen van Satan en door God toegelaten opdat zo veel mogelijk mensen zich nog tijdig zullen bekeren.

Alles –zowel de vele gaven die God vandaag aan de wereld schenkt, als de rampen en catastrofes- zijn uiteindelijk barmhartigheid van God.

En Maria is het grootste teken, de grootste gave van de Goddelijke barmhartigheid voor onze tijd.

Het lijkt mij heel verstandig om de boodschappen van Hille Kok serieus te nemen en gevolg te geven aan de oproep tot bekering.

De boodschappen van Hille komen volledig overeen met de boodschappen van talloze geloofwaardige zieners en mystici over de hele wereld.

En ze passen ook volledig in ons tijdsgewricht.

Ik ben persoonlijk heel blij dat de Nivo de moed heeft om deze ernstige boodschappen te publiceren.

En ik hoop dat velen ze zullen aannemen voor wat ze zijn: een oproep van de Hemel om via onze Hemelse Moeder deel te krijgen aan het komende Rijk van haar Zoon Jezus.

Een Priester