

- Gericht aan de Mensheid - Ontvangen op 14-8-1998 - om 12.30 's nachts.

De Moeder van God treurt om Haar kinderen. Genadeloos en alleen...lopen ze de weg. De afgrond binnen met geweent... Geen uitkomst... zal hun nog geboden worden. Alleen het verdriet... Dat is wat de mens... om zich heen voelt en ziet.. Wat een smart is er in Mijn Hart, Moeder van de bedroefde. Zo bèn en voel Ik Mij, de Moeder vol genade... En kan alleen nog wachten, totdat ze men hun leed bij Maria aan komen dragen... Mijn mantel is zó groot mijn kind ! Ieder zou er een schuilplaats vinden, Als ze Mij... de Moeder van de Heer Meer zouden beminnen... Wat een verraad is er op de aarde, wat een hardheid vult hun hart... van boosaardigheid en zélfzuchtigheid. Allés willen ze zelf bezitten. Zonder een ander iets te willen geven. Wat een verdriet dat GOD de Vader hier op aarde ziet ! Zijn gramschap is gekomen, de straffen zijn aan de gang... De mensen zullen huilen. Want... ze luisteren niet naar Hem ! De Vader in de Hemel, Die hen álles wil geven.. Geen oor... wilde ze horen ! Ze waren liever dom én stom gebleven... en leefde zó hun eigen leven... Het leven vol gevaar... van verleidingen en verderf. Ze zochten niet naar de Waarheid !! Het was de Satan... die hen ál die weelde gaf; zovelen zagen zijn valstrikken niet ! Waarin ze waren gekomen. De brede weg van genot, vrijheid en bederf... Oh... Mijn mensdom, wat hebben jullie Mij aangedaan !! Dat Ik zó de wereld moet straffen?! Hun hoogmoed zal Ik... hen ontnemen, en velen tot Mij nemen. De goeden zal ik zoeken ! En ze met de Engelen begroeten. Ze bewaken in de tijden dat het onleefbaar zal worden. Verplaatsen zal Ik allen, en op nieuwe plaatsen brengen !! Zolang de verwoesting duurt... Ach, Mijn kinderen, wat een wreedheid zal er nog komen... hoe waanzinnig gaan zij tekeer... ! De slachtoffers die ze gebruiken voor misdadige praktijken van wellust en bedrog. Zij verzadigen met boosaardigheden en misbruiken het nieuwe leven ! De kinderen van God, onschuldig en zó klein, worden misbruikt door velen ! Oh... Mijn kind, wat doet Mij dat pijn. Te zien wat er allemaal gebeurt, hoe treurig... hoe pijnlijk... Nooit zullen zij... de Hemelpoort zien. Een kind van Mij ontnemen... is een vervloeking voor het leven ! Zij zullen voor eeuwig branden in de ovens van de Hel... ! Zó waar Ik zeg U !! Eens zal de Dag daar zijn, dat ik met Mijn Moeder op een Troon boven de aarde... aan de mensen Ons zal openbaren. Hoe schrikbarend zal het zijn ! Hun eigen gewetenloosheid te moeten zien ! Velen zullen sterven van schrik om hun vele zonden, waarin ze zich bevonden. Het kwaad... had hen omringd. Het zal hun tot hun schrik berouwen. Maar Té laat... hun ziel was gevallen, en zal nu voor eeuwig van Satan zijn... Degenen die nog leven, zullen hun leven beteren, en God's kinderen proberen te zijn ! Ik zal ze nemen in Mijn armen... En brengen naar de Zuivering... Voordat ze de weg van de Vader, binnen mogen gaan ! Er zal nog menig traan, over de Aarde gaan... Van schaamte en berouw ! Over wat ze GOD hadden aangedaan !! Zorgvuldig zal Hij... ze ziften, een Zuivere Rots... Zal Hij... er van maken. Om te kunnen leven... in de Schuilplaats, van Onze Moeder Gods, onder Haar Mantel. Maria de Mede Verlosseres... En Troosteres... Van alle mensen. Ze zal ze brengen tot de Vader ! En zullen zó weer de kinderen... Van de Vader zijn ! In Vreugde zullen ze leven... In liefde... groot gemaakt. En satan... voor Eeuwig mijden ! En GOD de Vader, standvastig en voor altijd ! Bij Hém blijven staan... Om zo de smalle weg te gaan, naar het Paradijs !! Van de Vader te kunnen gaan... Mijn Goedheid is oneindig. Mijn Goedheid is Barmhartig. Mijn Goedheid is Liefde... De Liefde... zal jullie Beminnen, en aan Mijn... Borst... De Bron van Eeuwig Leven vinden !! Kom Kinderen van het Licht !! Brand als 'n fakkelt... Verspreid het licht tóch overál !! Om Mijn... Woorden te verkondigen... De mensen "Wakker" te laten worden ! De tijd is dringend... Breng állen in het licht ! Dat is de taak... Van een Christen kind ! Ook al zal het moeilijk zijn... De Vader is er altijd bij ! Hij... steunt je in je moeite, om de mensen te onderrichten ! Laat je Vlam van Vuur !! meedogenloos branden... Van Hartstocht en de Liefde, om velen te brengen tot de Vader. Ik de Vader dank U allen !! Die het lijden van Mij... Wat willen verlichten... Mijn Kruis helpen dragen ! Als een Simeon... van déze dagen. Dank U... Mijn Geliefde Apostelen !! Spreek de Woorden in waarheid ! En de Liefde... met het Goddelijk Vuur... Dan zullen velen tot Mij komen... Ik de Vader... zal spoedig tot jullie komen... .

"Amen" **Hille Kok**