

Woensdag 16 oktober 2002

De Betekenis van Het Glorierijke – Kruis

7 oktober 2002

In opdracht.... Boodschap van Dozulé

*Dat óók – door “Jezus Christus” Werd
geschonken aan óns Dórp – Volendam*

*“Van al deze Witte Kruisen moet des
nachts helderheid afstralen, lich-
tend als het blauw van de zee, zoals
de zon onbepert zijn stralen ver-
spreidt over de vrolijke golven”.*

*Ter ere van Mijn Heilige moeder
Wens Ik deze twee kleuren, wit en
Blauw; want Mijn Allerliefste Moeder
Is aan de voet van het Kruis. Op
Golgotha stond Zij voor de
Gekruisigde Liefde. Het is de witte
Roos van zuiverheid die in Haar
Draagt het Geloof, de Hoop en de
Liefde. Zij heeft Haar hemelse
Blauwe sluier gevuld met al Haar
Heilige Genaden; bij ieder Kruis zal
Zij deze ontvouwen boven Haar Kinderen”.*

Jezus op 16 juli 1996.

*...”Wie zal het plaatsens, wie zal het aannemen,
wie zal het zegenen; wie het zal begrijpen, zal
reeds gered zijn... Het is verenigd met Mijn
Heilige Moeder zoals God, Zelf, verenigd is
met Zijn Kruis. Verenig u met MARIA door
het Kruis op Eenhonderdste over de gehele
Aarde”.*

*“Zij komt de kop van de Boze ver-
pletteren, want Zijzelf is Levend
met de Levende van het Heilige Kruis,
die u Zijn Leven heeft gegeven op het
Liefde-Kruis, opdat gij met Jezus
en Maria zult worden, levende Kruisen,
Met duizenden over de gehele wereld”*

*Kondig Mij overal aan; geef dat
Geschenk aan Mijn Allerheiligste
Moeder op Haar Verschijnings-
Plaatsen, bij de grenzen die zullen
Vallen; nader tot hen die de ware Vrij-
heid verwachten, de terugkomst van
de Levende; van de Mensenzoon,
die alle Volkeren oproept voor de Ve-
rijzenis van alle zielen die geroepen*

*zijn weldra te worden de glorievolle
lichamen van 't nieuwe Jerusalem,
waar de Hemel en de Aarde zich voor
immer zullen verenigen. Zie ik kom.
Amen. Ik ben de Verrijzenis en het
Leven. Kom, heer Jezus!”*



Hille Kok