

NAAR AANLEIDING VAN "HET LICHT" VAN HET KRUIS, IN HET BOELENSPARK.

Beste dames en Heren van de Gemeente,

Wat ben ik dom geweest dat ik 28 september 2001 in het gemeentehuis aan de Mgr. Veermanlaan niet alles op papier heb laten zetten. Toen hebben Hille en ik namelijk een afspraak gemaakt met Mr. Sylvén en Mr. Nouwen, dat we stroom kregen van de gemeente om het kruis te verlichten, en ook dat we toestemming kregen om het door een erkend elektrisch bedrijf Sombroek aan de paal van de lantaarn bij de flatjes te laten installeren, als we er maar geen ruchtbaarheid aan zouden geven. Toen in het volste vertrouwen hebben we dat geloofd, en niet op papier laten bevestigen, en zo kunnen wij het nu dus niet bewijzen. Maar Hille Kok wordt openlijk op radio en tv beschuldigd, van diefstal en illegaal stroom aftappen van de gemeente en dat is heel gemeen, en nu kan het Kruis helemaal niet meer branden! (Zoals het van de gemeente moet, achter aan het kruis, maar je zet een Lamp toch ook niet onder de tafel?). Ik snap er nog steeds niets van ! Waar gaat het toch helemaal om? Om 3 centimeter licht !!! En niet - zoals de gemeente zegt - dat het in het park uit de hand loopt. Onzin ! De mensen op een enkeling na vinden het vreselijk dat het niet meer brandt. Hille was niet de enige die emotioneel was. Heel veel mensen hebben –gehuild- en doen dat nog stééds. In Eindhoven - staat hetzelfde Kruis wit met blauwe rand zoals Onze Lieve Heer gezegd heeft dat het moest - in Dozulé, zonder –Corpus- en in Eindhoven zitten er hele grote T.L.- lampen omheen, met plastic glas, midden in de stad, "prachtig" vind de gemeente het, geen probleem. Wat er in Volendam gebeurt is ongelooflijk !!!

=====

Verleden jaar heeft er in een Amerikaanse krant een interview gestaan met de dochter van een hele bekende dominee. Ze vroegen haar waarom laat God dat toe wat er gebeurt, was, ((11 september)), waarop ze antwoordde: *"dat God heeft gewild dat de mens een schepsel zou zijn met een vrije keuze en dat GOD ten diepste getroffen is door dit alles, net zoals de hele wereld"*.

=====

Maar al jarenlang vragen wij =Hem= de scholen te verlaten, =uit= de regeringen te verdwijnen en =uit= onze levens weg te gaan. ((In Amerika hebben ze onlangs de TIEN geboden =uit= een belangrijk gebouw gedragen)). En gezien GOD een "Heer" is, geloof ik dat Hij gewoon doet wat van Hem gevraagd wordt. Hoe kunnen wij Zijn Zegen en Zijn Bescherming Verhopen - als wij Hem vragen ons met rust te laten? Geen Gebed meer in de scholen, Geen Bijbel, Kinderen kunnen zich laten aborteren zonder toestemming van de ouders. De vermaakindustrie heeft gezegd: maken wij godslasterlijke films en tv uitzendingen die geweld en seks vertonen en muziek die verkrachting, drugs, moord en duivelse onderwerpen aanmoedigt en de wereld zegt: "Het is goed"!! En nu vragen wij ons af:

=waarom= de kinderen, -overall- geen geweten hebben én
=hoe= het komt dat zij geen verschil weten tussen goed en kwaad?!

En dan is ons -eigen Nederland- IN ZO ´N MOOI DORP ALS VOLENDAM - MET ZOVEEL LIEVE MENSEN, halen ze -3 cm Licht- rondom een Kruis weg ? Wat over de hele wereld staat !!! Zelfs in Canada, Amerika, Frankrijk, ... - te veel om op te noemen. Omdat DRIE wethouders – dat willen. Waar blijft de mening van de mensen die op "hen" gestemd hebben? Laten we allemaal maar =bidden= voor onszelf en de wethouders dat we het LICHT mogen "zien", waar zoveel mensen naar verlangen.

Vriendelijke groet,
Marja ´t Hoen.