

**Lezers die schrijven:**

# Lieve mensen van Volendam

**Raad van State stelt de  
gemeente in het gelijk over  
het verlichte Kruis**

Woensdag 30 juni hebben we te horen gekregen dat we de zaak die we aangespannen hebben tegen de gemeente bij de Raad van State hebben verloren. De gemeente is tijdelijk in hun gelijk gesteld. O.L. Heer heeft Hille Kok gezegd: "Vecht voor mijn kruis en ik zal zorgen dat het gaat branden". Onbegrijpelijk zoveel tegenstand tegen het licht wat zoveel Volendammer weer willen zien branden. Maar het is ook niet het licht wat ze zien

waar ze moeite mee hebben, maar wat ze niet zien. O.L. Heer heeft gezegd dat het hart van zijn moeder en van hem, onzichtbaar in de middenbalk van het kruis zitten. Dat is wat ik bedoel wat Satan niet verdraagt. Iedereen weet wat er allemaal in Volendam gebeurt, zeker ook in het park met de jeugd.

Het is typisch te zien hoe gemakkelijk het is zich van God te bevrijden en zich vervolgens af te vragen hoe het komt dat ons leven een hel is geworden. En het met de jeugd nu zo anders gaat dan in onze tijd. Het is vermakelijk te zien hoe iedereen naar het paradijs wil gaan, mits men niet hoeft te geloven, te biechten en Jezus in de eucharistie te ontvangen. Het is raar iemand te horen zeggen: "Ik geloof in God" maar met Satan te heulen die feitelijk in God gelooft, ook hij! Het is vreemd dat in zo'n katholiek dorp, waar 2.000 handtekeningen zijn opgehaald vóór het licht, de wethouders dit zo tegen vechten.

Jezus heeft gezegd: het kruis moet wit zijn en blauw ter ere van mijn heilige moeder. Want mijn allerliefste moeder is aan de voet van het kruis. Op Golgotha stond zij voor de gekruisigde liefde, het is de witte roos van zuiverheid die in haar draagt het geloof, de hoop en de liefde. Zij heeft haar hemelse blauwe sluijer gevuld met al haar heilige genaden. Bij ieder kruis zal zij deze ontvouwen boven haar kinderen. Geef dat geschenk aan mijn allerheiligste moeder op haar verschijningsplaatsen! Elke week kopen honderden mensen staatsloten en andere loten om de prijs van hun leven te winnen, terwijl God de Vader de hoofdprijs gratis aan ons geeft, als we ons er niet tegen verzetten. Het grote aantal kruizen wat door God over de hele wereld is gegeven als bescherming voor de rampen en verdriet wat nog komen gaat, daar mag Volendam er één van zijn, daar vechten ze tegen!

**MARJA 'T HOEN**