

HILLE KOK alweer -25- jaar bezig met doorgeven van boodschappen uit de “Hemel”.

Op 19 april om precies te zijn overkwam het haar. Zij was een echte moderne “vrouw van de wereld” toen haar op indringende wijze een boodschap werd ingegeven door de H. Maria. Een heel vreemde gewaarwording, waarbij zij zich gedwongen voelde om papier en pen te pakken en op te schrijven wat haar werd ingegeven. **Wát, dat wist zij niet en kon zij pas na afloop lezen. Helemaal niks voor Hille, die nooit veel op had met vrome zaken, terwijl zij zelf helemaal geen schrijfster was.** De Nivo maakte indertijd melding van deze boodschap. Niet vermoedende dat er nog vele zouden volgen. Suggesties om nu maar eens te stoppen met publicatie, hadden geen resultaat. Zij had geen andere keus dan uit te voeren wat haar werd ingegeven en opgedragen door...?? Door Maria en Jezus Zelf, zo was haar vurige overtuiging en zeker weten. Het was een stuwning, een drang, waartegen zij machteloos stond. Hoe het ook zij, we konden er niet buitenom, haar automatische geschriften op te nemen. Iedereen moest er maar van denken wat hij/zij zelf ervan vond. Tot op de dag van vandaag. Precies 25 jaar geleden. We zullen wel zien wat er van komt.

Mariabeeld in het park

Hoe het ook zij, er kwam alvast een Mariabeeld in het park, een Kapelletje, een Groot Kruis, verlichting. Boekjes, boeken en publicaties. Allemaal precies zoals het voor haar geestesoog was geprojecteerd. En dat allemaal in een tijd dat de kerken leeg lopen. Haar lichamelijke gezondheid leed er onder, maar wonderwel bleef zij steeds overeind om te doen wat zij móést, en niet anders kon. Steeds had zij het er maar over, **dat ons woonplekje gezegend zou worden en beschermd tegen het onheil, waarmee de planeet aarde zo veelvuldig geplaagd wordt. Een rozenkrans en een blauw/wit kruisje zouden symbolen en merktekens zijn om ons daarvoor te behoeden. Volendam wordt ooit nog een bedevaartplaats,** zo voorspelde zij.

“Ja, zeker voor de fans van artiesten”, graptten wij.

Maar we mochten daar niet mee spotten.

“Je krijgt hulp!”

Er moesten enorme aantallen kruisjes komen van roestvrij staal met blauw/wit oppervlak. Alleen de zijkanten konden niet machinaal van blauwe coating worden voorzien. Dat moesten Hille en haar helpsters zelf doen;

blauw schilderen met de hand. Geen raad voor, hoeveel werk. Maar ze doen het met een glimlach. Hardop heeft zij aan Maria gevraagd, dat zij dit allemaal niet aan kon. Dat het allemaal veel geld kostte, wat zij niet bezat. **“Je krijgt hulp!”** kreeg zij door. Eerst kwamen er vanzelf mensen op haar pad, die allerlei werk uit handen namen. Onder andere wat vriendinnen. De boodschappen die Hille door krijgt, worden door haar zelf, naar vele landen verzonden. Correspondentie, met talloze adressen in binnen- en buitenland, enz. enz. Alles wordt door een Fransman vertaald en in het Frans verspreid, daar hij al zeven landen heeft benaderd en vele bestellingen heeft gekregen, door God's genade. Vrijwilligers schrijven de 800 enveloppen en vouwen de copies van de boodschappen erin en zorgen voor de verzending. Intussen heeft zich een hele bidgroep om haar verzameld om te helpen en te ondersteunen.

“Hoeveel heb je nodig?”

Geld? Hille werd gewoon een getal ingegeven, wat zij moest noteren met automatisch schrift ! Dat was een nummer wat zij moest bellen. Hille kreeg een totaal onbekende aan de telefoon. Die was onmiddellijk bereid bij te springen. Anoniem ! Wat er aan de hand is met Hille Kok mag op z'n minst **wonderlijk** worden genoemd. Het zet in elk geval wel aan tot denken, wat men er ook van mocht vinden. Crisis en nog veel meer geld nodig? Geen nood. Er zou vanzelf iemand naar haar toe komen, zo werd haar kort geleden beloofd vanuit de Hemel. Prompt belde er een Frans sprekende zakenman uit België. Hij had één van haar publicaties in handen gekregen en was daardoor zó gegrepen dat hij dolgraag nader kennis met haar wilde maken. Wilde? Nee, het was dwangmatig, hij móést ! Geheel uit eigen beweging bood hij aan om alle lopende kosten voor zijn rekening te nemen. “Hoeveel heb je nodig?” vroeg hij. Hille zei: **“Dat weet ik niet. Laat Onze Lieve Heer het maar tegen je zeggen.”** Hij werd door Maria ingegeven naar Hille Kok te gaan, wat hij ook deed om Hár te helpen. Het is fantastisch wat deze onbekende weldoener allemaal doet en financiert. Het blijft allemaal wonderlijk en uitstijgend boven het aardse.

Omdat er op 19 april van een soort 25-jarig jubileum sprake is, wordt op zaterdag 24 april om 11.30 uur een H. Mis opgedragen in Het Kruispunt, gevolgd door een processie. Iedereen is van harte uitgenodigd. Ook bij de Mariakapel in het Boelenspark, met koffie, gebak en brood, enz. na de H. Mis.