

# Het Verhaal van “vijand”.

Dit is de ondertiteling van meneer Dirk Jonk, bijnaam (vijand). Hij luistert alleen naar de naam (vijand). Als je hem aanroept als Dirk, kijkt hij niet eens op. “Vijand” – die naam kreeg hij al, toen hij ongeveer 13 jaar oud was.  
((Vraag = V)); ((Antwoord = A)).

---

**V: KUNT U VERTELLEN HOE ALLES GEGAAN IS?**

**A:** Dat zal ik eens even vertellen. Ik krijg het heel erg in mijn hoofd, ik ben in het ziekenhuis geweest, heb allerlei onderzoeken gehad. Na die tijd heb ik 4 weken thuis gezeten, bij de kachel. Ik kon in het park niet meer komen, een ander liet voor mij de hond uit. De dokters gaven me allerlei pillen, maar die gaven niets. Op een dag ging ik plotseling om half 8 's morgens naar het park. Het was alsof Maria mij innerlijk riep. Strompelend ging ik er naar toe. Toen ik hier was kreeg ik een bloedneus, en alles kwam ook mijn mond uit. Twee dagen daarna werd ik weer innerlijk geroepen en toen gebeurde er hetzelfde. Met al die bloedende “massa” ging ik naar mijn vrouw. Zij was toen een beetje kwaad op mij, want ze dacht dat ik gevallen was. Want eigenlijk mocht ik van haar de deur niet uit. Maar het verlichtte mijn hoofd wel, want de pijn verdween ook.

**V: HOE VERKLAART U DAT?**

**A:** Ik ben door Maria genezen.

**V: ZIJ ZORGDE ERVOOR DAT U GENEZEN WERD?**

**A:** Ja, want de dokters zeiden niets tegen mij en dat was omdat ze er niets meer aan konden doen. Het was een gezwel in mijn hoofd. Later feliciteerde de dokter mij en zei, dit was een geluk dat het geknapt is.

**V: WIE ZORGDE ERVOOR DAT U GENAS?**

**A:** Nou, Maria natuurlijk !!

**V: NIET DE DOKTERS?**

**A:** Nee, alleen Maria, die genas mij, de medicijnen hielpen niet. Ik verzorg het tuintje van Maria en Maria zorgde voor mij. Zonder Haar was ik er niet meer geweest. Want gedurende 12 dagen was ik 10 kilo afgevallen. Ik kon niet meer werken. Ik lustte geen eten meer. Toen ik hier kwam bij Maria ben ik veel beter geworden en dit is voor mij een wonder. De dokter wilde mij weer naar het ziekenhuis hebben, maar dat heb ik geweigerd, ik had genoeg onderzoeken gehad. Ik heb er “1” die mij geneest en dat is Maria.

**V: U VERTROUWDE OP MARIA?**

**A:** Ja, die genas mij en geen dokter, hier kom ik elke dag.

**V: PRAAT U OOK MET MARIA?**

**A:** Jazeker, ik bid vaak een Weesgegroetje voor Haar.

**V: WORDT U OOK WEL EENS VERHOORD DOOR HAAR?**

**A:** Jazeker, vaak. Voorbeelden geef ik u niet hoor, dat is iets wat ik u allemaal niet kan zeggen.

**V: EIGENLIJK BENT U HIER DE TUINMAN VAN MARIA?**

**A:** Ja, dat kunt u wel zeggen.

**V: HOE IS UW NAAM?**

**A:** “Vijand”

**V: HOE KOMT U AAN DIE NAAM?**

**A:** Omdat ik toen ik 13 jaar was bij 'n boer op het erf stond, met veel jongens en we gingen er limonade verkopen voor 5 cent per bekertje. De boer verkocht ook limonade, maar ik was goedkoper dan die boer, vandaar de naam “vijand” van die boer, die naam is toen gebleven. Nu nog steeds.

**V: VOOR DE REST BENT U TOCH WEL EEN AARDIGE MAN?**

**A: Jazeker ! Maar ze moeten niet aan Maria of mij komen.**

**V: WAT DOET U DAN?**

**A: Nou, dan wordt ik echt kwaad hoor ! Aan Maria moeten ze niet komen.**

**V: KOMEN ER HIER VEEL MENSEN? NEMEN ZIJ HET SERIEUS DAT MARIA HIER STAAT?**

**A: De één wel, de ander niet.**

**V: NEMEN ZE U SERIEUS?**

**A: Welnee, ze lachen alleen maar. Toch zijn er een paar die het wel geloofde, want die wisten hoe ziek ik was. Anders hadden ze mij hier niet meer gezien.**

**V: DUS EIGENLIJK EEN WONDER?**

**A: Jazeker een wonder, ook voor mijn vrienden en de mensen die hier altijd komen want die wisten allemaal hoe ziek ik was. Want als je overal bent geweest, niets helpt en je komt dan hier om half 8 in de morgen, gestrompeld hier naar toe, zo zwak was ik en ik krijg dan een bloedneus en het bloed uit mijn mond en twee dagen daarna gebeurd er weer hetzelfde. Toen was alles over, de pijn was ook over. Dit is een groot wonder, anders had ik hier niet meer geweest.**

**\*Hille\* weet overal van.**

**V: PRAAT U MET MARIA?**

**A: Ja hoor. Ik sta vaak even met Maria te praten. Zoals, als we iets hebben in onze gezinnen, want wees eens eerlijk: in ieder gezin gebeurd er wel eens iets en dat bepraat ik dan met Maria en vraag Haar kracht en uitkomst. Zij lost alle dingen en problemen op. De geestelijke hier wilde graag dat ik weer naar het ziekenhuis ging om weer foto's te laten maken. Zij wilde die speciale bewijzen hebben. Zij zeiden ook, ga weer naar de dokters. Maar dat wilde ik niet doen. Ik was blij dat alles over was en wilde geen dokter meer zien. Ik had alle onderzoeken al gehad en toch zeiden ze me niets.**

**V: BENT U DOOR DIT WONDER VERANDERT?**

**A: Wel nee, ik blijf dezelfde. Maar ik kan er niet tegen als anderen Maria beledigen. Van Haar moeten ze afblijven. Ze maken mij uit voor gek omdat ik help dit tuintje van Maria bij te houden. Maar wij vinden het gewoon erg mooi werk, om dit voor Maria te doen. Ze vinden je hier vaak gek.**

**V: BENT U NOU GEK?**

**A: Nee hoor, maar ik geef er niet om, als ze mij voor gek uitmaken, ik geef gewoon geen antwoord terug. Ik vind het niet belangrijk. Wat ik allemaal meegemaakt heb is de werkelijke waarheid. Anders had ik dit niet durven zeggen.**

**V: WAT ZOU U DE MENSEN WILLEN ZEGGEN, DIE NIET GELOVEN IN MARIA VERSCHIJNINGEN EN WONDEREN?**

**A: Niets, want die geloven je toch niet. Ik praat hier praktisch nooit over. Autorijden kon ik ook al niet meer, daar had ik geen kracht meer voor. Nu rijdt ik weer elke dag in mijn auto.**

**V: U BENT DUS WEER ZO GEZOND ALS EEN VIS?**

**A: Ja, en vanaf die tijd van het wonder drink ik geen, sterke drank meer, wat ik anders elke zaterdag wel had. Nu helemaal niets meer.**

**((Dit is de getuigenis van zijn genezing – Dirk Jonk “vijand”).**