

Ingezonden mededeling

# Maria, de vrouwelijke kant van GOD.

in elk geval minstens: het vrouwelijke gezicht van de Kerk), zo schreef het Bisdomblad „Samen Kerk“. Behalve dat Zij echt geleefd heeft als Moeder van Jezus is Maria vooral ook een symbool dat ik elke tijd weer anders werkt. Moeder Aarde (Maria) - Vader Zon (God). De Vruchtbaarheid. Het vrouwelijke element in de Schepping. De zee draagt in verschillende oude talen Haar naam: Mare (meer). De dappere jonge vrouw. De nederige die verheven wordt... Of het allemaal letterlijk genomen moet worden wat in het Evangelie staat is niet zo belangrijk. Het is wel allemaal waar en waarheid, en daar gaat het om. Zelfs al zou het symbolentaal zijn, het gaat om de waarheid die erachter zit en wordt uitgedrukt. (Tot zo ver het Bisdomblad „Samen Kerk“ in deze Oktober - Mariamaand).

In Volendam werden we deze maand verrast met een kadootje in de vorm van een Rozenkrans met bijbehorende gebruiksaanwijzing en rijmpje, dat in de brievenbus werd gedeponeerd.

Eerste reactie:

„Zouden er mensen zijn die zich zorgen maken om mijn zieleheil?“ bleek overbodige zorg, want bij nadere informatie bleek dat deze rozenkransen huis-aan-huis werden verspreid als een bijzonder liefdewerk door een aantal vrouwen. Ze helpen daarmee Hille Kok, die hiermee een bijzondere en dringende opdracht vervult, die haar is ingegeven. Zij kreeg ook een gedichtje door dat erbij is gevoegd en als volgt luidt:

(\*)

Toelichting van Hille Kok:

De wereld ligt grotendeels in de greep van kwade machten. Zet het tv-journaal maar aan en zie hoe het tekeer gaat in de wereld. Er is zo veel gemeenheid, egoïsme, laagheid en duivelachtigheid. De wereld kookt. Ondanks herhaalde smeekbede om niet toe te geven aan het kwaad kiezen toch steeds meer zielen de zijde van het kwaad en de duisternis.

Onze Hemelse Moeder ziet hoe we zo onze ondergang tegemoet gaan, Haar moederhart scheurt van verdriet. Ze kan... nog maar smeken en huilen om ons (Haar kinderen, waar Ze gek op is) tot bezinning te brengen.

Dat uit zich zelfs in tranende Mariabeelden op verschillende plaatsen op aarde. Geen kans laat Ze onbenut om Haar waarschuwingen en boodschappen door te laten dringen.

Het is een keus die zich afspeelt in de wereld van het gevoel. De verzamelde kwade en boze gedachten vormen in de geestelijke sferen een soort duistere wolk die onze aarde omgeeft zodat de Zon van liefde en geluk er nauwelijks doorheen kan breken. Door onze gedachten van liefde, vrede en geluk, kunnen we door de duisternis heen breken en het Licht bereiken. Een gesloten kring van positieve en liefdevolle gedachten moet de aarde gaan omgeven als een reservoir waaruit iedereen goede ingevingen kan putten en zijn gevoel kan opladen. Zolang dat er niet is kan men wetten en veiligheidsvoorzieningen blijven maken, het heeft allemaal geen nut zolang de mens niet innerlijk goed is vanuit zijn gevoel dat nu nog altijd te veel wordt beïnvloed door de kwade macht.



**(\*) Met MARIA in ons midden  
Zo leert ieder weer bidden:  
DE ROZENKRANS  
Dat vraagt Zij ons.  
De redding voor ons allen.  
Voor de zielen die zijn gevallen.**

H.K.

“Amen” Hille Kok

Volendam  
wordt  
onder gegooid  
met  
rozenkransen

Het  
is  
nóg  
oktober-maand  
-Rozenkrans  
-maand.

In het verleden is het mediteren, (terwijl de lippen het Weesgegroet prevelen en onbewust voor gelijk-gericht ademkracht zorgen) een probaat middel gebleken. Waarom zouden we het nu in 1988 niet eens uitproberen???

Denk niet dat ik dit allemaal uit mezelf weet. Het wordt me allemaal ingegeven. En het wordt ook allemaal geleid door de Macht die boven ons staat. Want hoe verklaar je bijvoorbeeld dat er zómaar zo iets op gang komt. Dat er bijvoorbeeld mensen zijn die zich zómaar aanbieden om te helpen met de verspreiding; dat vanuit plaatsen waar Maria is verschenen duizenden rozenkransen naar mij worden toegestuurd die allemaal op de plaats gelegen hebben waar Maria is verschenen en opgeladen zijn met bijzondere zegende kracht. Nu er nog maar een paar wijken in Volendam zijn voorzien van deze rozenkransen bereiken mij al verbluffende reacties. Soms iemand die op het punt stond iets zeer dramatisch te doen en toen de envelop met rozenkrans op de mat vond en tijdig tot bezinning kwam. Ook word ik soms opgebeld door woestelingen die boos en beledigd zijn omdat dit voor hen „niet hoeft“. Juist die grote schreeuwers zullen straks de vurigste strijders voor de goede zaak zijn.