

15 Juli 1995

Oproep van Maria

De Moeder Gods, vraagt ons om dit „watergebed“ te bidden en gaf ons een prachtig geschenkje in de vorm van de symbolen, zoals op dit plaatje staan uitgebeeld.

Dit alles is uit liefde, om óns te beschermen tegen de wateroverlast die het mensdom bedreigt.

Maria vraagt ons steeds **dringender** om de Rozenkrans te bidden. Het krachtigste wapen tegen het kwaad.

Maria zal ons állen helpen, die Haar om hulp vragen. Zij is de middelares tussen Hemel en aarde. En Zij brengt ons állen tot God de Vader.

Hille Kok.



Van de afbeelding in deze publikatie zijn prentjes, welke aan de achterzijde voorzien zijn van dit gebedje, verkrijgbaar bij Mevr. Hille Kok, Asterstraat 43, Volendam. Het plaatje, vol symboliek, is haar door de Moeder Gods ingegeven. Een priester, die haar voortdurend begeleidt heeft het laten uittekenen door een tekenaar op de Kunstacademie in Amsterdam. Het is in tere kleuren gedrukt en voorzien van een gouden randje.

O, zuiver zoete Maria,
Maria van het water
In U vraag ik genade
en breng het offer
dat gevraagd wordt.

Laat mij in mijn leed
U brengen bóven het water,
Bescherm ons tegen het water,
dat zich doordringt van vreugde
maar ook van smart.

Lieve Jezus: breng ons
het levenswater in overvloed.
Maar... bescherm ons
tegen de hoogte
en verwoesting van het water.

Amen.

Maria van het Water.

1 Onze Vader
1 Weesgegroot
1 Eer aan de Vader.