

Ontvangen 12 maart 1997

# EEN VERMANING UIT LIEFDE

**„God... zend óns... opnieuw“  
Zijn... Boodschap  
Open de Ogen  
Voor het té  
... laat is ...**

**Een kind zo klein en ongerept  
Kan een levensvreugde zijn.  
God schonk... dit kind een leven**

**Toe laat het óók  
Op déze Aarde zijn...**

Wie zijn kind laat aborteren  
Daar zal God zich tegen keren  
Een moord begaan in vast beraad  
Het levenslicht niet laat aanschouwen  
Zal het zijn leven lang berouwen

Wie... heeft het recht  
In zijn eigen hand genomen!!  
Zodat het niet werd aangenomen!

Het kind in liefde gemaakt!!!  
De liefde werd wél bedreven  
Maar het kind werd afgedreven

Een schandvlek  
Zal je bedekken  
Een triest gevoel  
Je leven lang

Het zal je achtervolgen  
Het maakt je bang  
Te weten... ná je daad  
Wat je hebt gedaan  
Het hoort erbij... in deze tijd

Ach... Mijn kinderen  
Wat doe je Mij aan  
Het recht te nemen  
Van de Schepper

Het kind... dat Mij toebehoort  
Hebben jullie...  
Koel - bloedig - vermoord.

De dageraad zal komen  
En het Oordeel  
Zal over jullie komen  
Niets... laat God ongestraft

Tenzij... ze Hém om vergeving vragen  
Met tranen van écht berouw  
Zal Hij ze opnemen  
In Zijn... armen

In de Stilte zul je keren  
En je niet meer verweren  
Gelatenheid en berouw  
Zó blijf je God trouw

In woord én daad  
Zijn weg te volgen  
En zeggen... waar het op staat  
De rechte paden gaan  
Zó zal je weer...  
Tot de Vader gaan.



**Gods Liefde  
Voor het  
„Kind“**

*Hille Kok*