

JEZUS ROEPT ONS OP



Jezus lijdt om de wereld.
*Kinderen van Mijn
Goddelijk Hart*

Ik, de Vader
bemin jullie allen

Komt... tot het huis van de Vader.
Ontvang Mij in jullie hart.
De Eucharistie...
Het... Grote... Wonder
van Mijn aanwezigheid in U.

Werkelijk... ben IK daar in
aan-wezig.

**Bloed... van Mijn Bloed.
Vlees... van Mijn Vlees.**

Eet en drinkt hiervan.
en je zult weer sterk worden.

God zal wonderen verrichten
in jullie harten.
En de liefde én vrede
terug laten vinden.

Kom terug in Mijn... Huis
van gebed,
liefde.... troost.... en rust!!

Belijd uw zonden...
in het Sacrament van de Biecht.

Wees klein en nederig van hart.
Wees zuiver!!!
En u zult God zien.

Hécht je niet aan het aardse.
Het is wind!
Álles zul je weer
af moeten staan.

Het was alleen bedoeld
voor het aardse leven.

Het níeuwe leven
zal God je geven...
nà... dit aardse leven.

En verantwoording vragen!!
voor alles wat je góéd
én verkeerd hebt gedaan
in dit leven!

DE SMEEK-OPROEP VAN MARIA

Moeders.....
Ik doe U..... 'n oproep:
Bid.... voor uw kinderen!!

Breng ze onder de mantel
van Mijn bescherming.
De wereld..... is hard.
En bedorven...

**Waakt..... en bidt
de
Rozenkrans.**

God is Liefde...
en roept állen op... tot gebed.
Het leed is niet te overzien!!!
Dat óns zal over-komen.

Kom, laat allen
tot Mij komen!

Mijn tranen....
zijn tranen van Bloed geworden
van het leed.... dat ik hier zie...
en nog zal komen.

Helpt... elkander.
Troost... elkander.
Bemin... elkander.

Wees liefdevol voor elkaar!!
Díe kracht én steun
hebben jullie nú nodig!



**Maria huilt tranen...
om Haar kinderen.**

Ik, de Moeder Gods
bemin jullie allen

Deze boodschap werd doorgegeven op Vrijdag 7 nov. 1997 om 07.00 uur. Tot haar verrassing bleek het evangelie van Zondag vrijwel dezelfde inhoud te hebben als deze boodschap, die zij een dag eerder had moeten opschrijven. Een Priester, die haar bijstond, heeft het gelezen. Zijn advies: „Zonder meer publiceren. Alles is volledig in overeenstemming met de Katholieke leer.“

“Amen” Hille Kok