

Ingezonden mededeling

Ontvangen op 14 augustus 1998,  
's nachts om 12.30 uur.

## Mijn Kinderen...

Sámen met Mjín Zoon...  
Zullen wij de Ménsheid...  
In - Onze - armen nemen...

En Bréngen naar de Zuivering!!  
Vóór - dat - ze dé Weg...  
Van dé Vader binnen mogen gaan!!

Ménig Traan zal er over de Aárde Gaan!!  
Van Scháámte... en Beróuw!!  
Over wat zé God hebben aan-gedaan!!

Zórgvuldig zal Híj... ze Ziften...  
Een Zuivere Rots...  
Zal dé Vader - er van maken!!

Om te kunnen Léven - In - de Schuifplaats...  
Onder de Mantel...  
Ván de Móeder Góds!!

María de Mede Vérlosseres...  
En - Tróósteres...  
Ván - Alle Ménsen!!

María - zal zé brengen Tót de Váder!!  
En zó zullen ze weer de Kinderen...  
Van dé Vader Zijn!!

In Vréugde Zullen ze Léven!!  
In Liefde... Groot gémaakt...  
En - Sátan... voor Eéuwig Mjiden!!

En voor Altijd...  
In de Liefde van dé Vader... Zijn!!  
Stándvastig bíj - Hém - Blijven Staan!!

Dóór Zó de Smálle weg té gaan!!  
Om náár Het Páradijs!!  
Ván de Vader té - Kunnen gáán...

Zijn - Goedheid - IS - Oneíndig...  
Zijn - Goedheid - IS - Bármhartig!!!  
Zijn - Goedheid - IS - Liefde...

# “KOM KÍNDEREN”



De Liefde... zal jullie Beminnen...  
En aan Zijn... Bórst!!  
De Brón van Eéuwig Leven Vinden!!

Kom Kinderen van Het Licht!!  
Bránd als 'n fákkel...  
Vérspreid het Licht Tóch Ovéral!!!

Dóór Mjín... Woorden té Verkondigen!!  
De - Ménsen - Wakker - té laten wórdén...  
De Tjíd is Dríngend...

Bréng Allen ín Het Licht!!  
Dát - IS - de táák...  
Ván een Christen Kínd!!

Oók al zal het Moeilijk Zijn!!  
Dé Vader is er Altjíd bíj!!  
Híj... Steunt je In Jullie moéiten...

Om de Ménsen te Onderrichten!!  
Laat dé Vlam van Vuur!!  
Méédogenloos - Bránden...

Van Hártstocht en Liefde...  
Om Vélen te bréngen tot dé Vader!!  
De Váder - dankt U Allen!!

Die Ljden voor Hém en Zó!!  
Zijn Ljden wat willen Verlichten!!  
Zijn Kruis te Helpen drágen!!

Als een Símeon... van deze dagen!!  
Dánk... U!!!  
Zijn - Geliefde Apostelen!!!

Spréék de Wóorden In dé Waarheid!!  
En Liefde... met Het - Góddeljk - Vuur!!  
Dán Zullen - Vélen tot Hém Keren...

De Váder Zal...  
Spóedig Tot Allen Komen!!!  
Híj - IS - de - Liefde...

# “VAN HET LICHT”

“Amen” Hille Kok