

Ingezonden mededeling

Ontvangen 18 dec. 1998  
's nachts half 2...

Wie oren heeft...  
Die horen!!  
Die-niet-luisteren...  
Gaan verloren.

De Kastijding is begonnen.  
De mensen zullen schreien.  
Van eenzaamheid en verdriet.

Voor het verschrikkelijke... lijden  
Dat over de Aarde geschied.

**Kom... Sta.. Op...  
Wordt... wakker!!**

Véél... véél... Gebed  
Vraag Ik... aan álle Kinderen  
Van de Aarde.

**Bid... de... Rozenkrans.**

Voor állen die zitten  
Midden - tussen - de - gevaren  
Wees moedig... Richt je op!!!

Kom er voor - uit!!!  
Dat je Kínderen bent  
Van God - de - Vader...

Hóe verschrikkelijk zal alles zijn.  
Het - ménsdom - is in verwarring  
Weten niet meer... waarheen ze gaan!!

Velen zullen verdwalen  
En... naar de verkeerde wegen gaan...  
En Satan... je de weg zal wijzen.

# “OPROEP TOT BEKERING”



In-zó-genaamd-eigen-waan!!!  
Van álles - zelf - weten  
Doe maar!!!  
Dat kan je zélf aan...

**Ach mensen... laat je niet...  
misleiden!!!  
Zonder God... ís er geen  
bestaan...**

De Aarde zou veranderen  
In - Goddeloze - zélf - verering...  
Zélf de God zijn onder elkaar.

Dat zal de-Dood-betekenen (geestelijk)  
Voor velen van óns mensen!!!  
Door zó te gaan denken...

Het is de Satan...  
De - Vader - van - de - leugen  
En zegt... in een ánder leven!!!  
Weer-óp-te zullen staan.. (Reïncarnatie)

**Laat je níet misleiden!!!  
Ik... zeg het nóg steeds weer...**

Kom dicht onder de Mantel  
Van - de - Moeder - van - de - Heer...  
Zij... zal jullie brengen en beschermen.

Op de júiste wegen...  
En... brengen naar de Vader...

**De - Weg - de - Waarheid...  
en het  
„leven“.**

“Amen” Hille Kok

## DE ROZENKRANS DER “LIEFDE”