

Ontvangen half 2 's middags
7 september 1999

“OPROEP TOT BEKERING”

**O... Schone Maagd
De... Zuivere... Bloem
Van - het - Water**

Die het mensdom... redden zal
In het leed...
Dat zal komen over de Aarde.
Door... het... vele... water.

Hóe óntzagwekkend
Is de omvang van het leed
Dát zal komen...

Velen... Velen...
Zullen er óm door komen.

Wat - een - Droefheid.
Wat een groot verlies!

Voor velen... die niet luisteren
Naar het!!
Hémels... Advies.

**De... Zíel... te - reinigen
Van ál de zonden!!
Waardoor... de... zondvloed
Was... begonnen!**

Ook nú zullen er vele tranen zijn
Door het óngeloof!!
In - de - tranen...
Van - Maria - van - het - Water...

**Hoe tálrijk zullen de
genezingen zijn!!!
Door God - de - Vader
„Geschonken”**



EEN.. KREET.. ROEP VAN DE VADER

De Barmhartigheid
De Liefde... die de Vader...
Nóg steeds beziel...

Voor... Zijn... Kinderen
Hier op Aarde.

**Och... luister toch!
Naar de goéde Raad!!!
De Vader sméékt het ons...**

Hoe kostbaar
Zijn de Kinderen voor Hem...
Hóe droevig is het!
Ze... te... zien... verlíezen.

**De „Verleider“ van ´t Kwaad
Woekert als een struik...
Over de Aarde.**

Velen vallen in de bekoringen
De zó-genaamde - Liefde!!
De... Onzuiverheid...
Tot - ín - het kwaad.

Och... Luister toch allen!!!

Bekeert U voor het te laat is!
En je ziel voor áltijd...
Verlóren zal gaan.

Kinderen... Kom...
En ga naar de Moeder!!!
De... Moeder... van... Smarten.

Haar tránen vloeien
over de Aarde...
Van machteloosheid én Verdriet.

Om Haar kinderen...
Die de... Dwáásheid...
Van deze Wereld niet ziet!!!

Kom kinderen... Kom...

Hille Kok