

Ingezonden mededeling

Ontvangen 's nachts  
- 2 - uur. 2 Januari 2000

# DE TIJD.. DRINGT!!!

## “KOM TOT MIJ”

O... hoe huilt Mijn-Hárt van droefenis...  
Als Ik de Aárde... zie vervallen!  
Tot - Gróte - Wildernis.

**De Zónden zijn ónt-zagwekkend...  
Zónder... Schaamte...  
Zonder... Gevoel...**

Gaan vélen te keer.  
In het „Satanisch“ gewoel!  
Van - Verderf én ondergang...

Zedeloze... handelingen...  
Het vervál van velen!  
Die elkáár... op díerlijke manier!!!  
Begéren en beminnen.

**De „Tempel“ wordt geschónden!  
Die - Hart én Ziel - verwonden...  
In de Grote... Grote... Zónden.  
Van - Onzuiverheid!!!**

De Straffen zúllen komen!  
De Toorn - van - God...  
Is ón-ontkoombaar...

Als ze níet luisteren!!!  
Naar de Sméék... beden van Mij:  
De Váder van ons állen...

Vélen zullen door de Zónden vallen!!  
Het doet Hém pijn!  
Het leed is ón-aanvaard-baar...

**Toe... luíster naar Mijn... Stém.**



## “DE LIEFDE”

Ik zal tot Allen komen...  
óp - Mijn - Troon.  
„De Gerechtigheid“  
Die de Zíelen zal tonen!!

**Wat - zullen - vélen...  
Van - schrik - gaan - sterven!!  
Door hun eígen Zóndigheid.**

De dágen zijn nog kort!!!  
Het dringt...  
Ze - móeten - luisteren!!!

Als dat niet gebeurt??  
Dán is de „Ramp“ voltrokken:  
En zullen vélen...

De - God - de - Waarheid...  
En... de „Liefde“  
Nooit meer zien!!!

**Degenen die nóg zullen bekeren!!!  
Die zullen zich tot Mijn...  
Wegen... keren  
Beróuw... zal de Genade zijn!**

De „Liefde“ wordt dán Geboren...  
Zij... zullen dan weer kinderen  
Van - God - de - Vader zijn...

**“In de Liefde”  
tot  
De - Vader**

“Amen” Hille Kok