

Ingezonden mededeling

Ontvangen 9 september 2000,
's Avonds om 9 uur.

“BOODSCHAP VAN MARIA”

Mijn lief kind...
Vandáág nu de duisternis!!
Neerdaalt over álles.

**En de dwáling zich steeds meer!!!
Bínnen de Kerk uit... breidt.
Moet ge U oriënteren naar dé Brón...**

Waaruit Jezus... Zijn... Woorden.
Van Wáárheid doet óp-borrelen.
Het - Evángelie - tóe - vertrouwd...
Aan de hiërarchie van de Kerk...

Dit Wíl zeggen!!!
Aan de Paus én de Bisschoppen...
Met Hém verenigd...

**Vandaag wordt Mijn... Moeder... Hart.
Héél erg gewond en bedroefd...
Door de Ergernis van de Bisschoppen!!
Die níet... Gehoorzamen aan de...
Plááts-Bekleder - van - Mijn... Zoon!!!**

En die ´n Groot... aantal.
Van Mijn árme kinderen...
Mee... slepen op de wég!
Van dé dwaling.

Mijn lief kind.
Daarom moet gíj met Uw Woord.
Aan állen - luid - verkondigen...

**Dat Jezus... alléén Petrus...
Heeft áán - gesteld...
Tot fundament van Zijn - Kerk.**

**En tot... Onfeilbaar... bewaarder
Van - Zijn - Waarheid...**



**Wie vandaag níet met de Paus is!!
Zal er níet meer ín - slagen...
In de Wáárheid te blijven:**

Mijn lief kind...
Wees niet bang...
Ik ben de „Moeder van het Water”.
De... Brón... van álle heil.

Ik bén de Moeder van Hém
En van U...
Ik ben er alleen op - bedacht...
U te doen Gebóren worden.

**En te doen óp-groeien...
Als ´n andere Kleine... Jezus...
Voor de Redding...
Van hén die allemaal!!
Mijn... kinderen zijn.**

Mijn lief kind...
Ik Groet U.
Met - Moederlijke - Tederheid.

U... Glimlach.
U... Inzet doet zo'n deugd...
Aan Mijn - Moeder - Hart.

... Ik Zegen U...

**Blijf ín Mijn liefde.
Ik... zorg voor U...**

Amen...

Hille Kok

DE KRUÍSTOCHT DER “WAARHEID”