

Ingezonden mededeling

Ontvangen op 31 oktober 2000

**Onze Lieve Vrouwe  
spreekt:****Mijn kinderen...****Gij die de Rozenkrans met  
groot vertrouwen bidt,  
zult gespaard blijven van  
het onheil, dat over ons  
zal komen.**Ik, de Moeder Gods zal  
over jullie waken.  
Zo veel leed, het is verschrikkelijk.**Luister toch naar Mij, de Moeder  
wil jullie helpen.****Keert toch terug, nu de tijd nog  
(zó) is, dat je het kunt doen.  
De tijd is zeer kort.**God heeft Zijn arm laten vallen;  
en (Hij is) Zijn straffen aan het  
uitdelen over de gehele aarde.**Weest voorbereid.****De gerechtigheid zal streng zijn,  
vooral als gij (nu) niet luistert  
naar de oproepen,  
die de mensen al zijn gegeven.**Neemt ze toch serieus,  
doet er wat mee.**Verandert uw denken,  
uw hart, gaat terug naar Gods huis:  
De Kerk, waar men tot rust kan  
komen, en Mijn Zoon Jezus in jullie  
hart kunt ontvangen in de  
Heilige Eucharistie.****“DE TIJD DRINGT”**

Hille Kok, Asterstraat 43, 1131 LR Volendam. Tel. 0299 / 364404

**Zuivert (uit) al wat kwaad  
is in jullie harten.  
Maakt, dat er vrede komt.****Door het Sacrament van de  
biecht zult gij gereinigd  
worden en een kind  
van de Vader zijn.**Helpt elkander vertel het  
elkaar, de dagen zullen  
duister en moeilijk worden.**Bidtdan samen de Rozenkrans.  
Dan krijgt ge steun van elkaar,  
en van de Moeder van ons allen.**De Middelaars van alle  
Genaden zal dan met liefde  
over al deze biddende  
mensen in liefde waken.**Komt, en luistert allen, Mijn kinderen,  
het is dringend, de tijden zijn slecht.**Onthoudt het: Leeft zoals de Vader  
het wil, dat ge leeft.  
En ge zult de Hemel en het Licht  
van de Vader zien.**“WEEST WAAKZAAM”***“Amen” Hille Kok*