

Ingezonden mededeling

Ontvangen 3 december 2000
's morgens om 7 uur.

“DE WAARSCHUWING”

Mijn kinderen...

Het Vuur... bárst los over de Aarde.
De Verschrikking is gekomen !
Wat ´n chaos... Wat ´n ellende...

Het Verdriét...
Is ónmenselijk aan het worden:
Mensen... weest op uw hóede !!!

**Wees - toch - Wáákzaam...
Bid... de... Rózenkrans...
De Aarde zal voor ´n deel vergaan!!**

Van de verwoesting
Die zal komen !!
Straten lopen onder...

Geraas én Oórverdovend gedonder.
Zal... óns mensdom - ten - onder - gaan...
Ontreddering... Verbijstering...

Zal ons állen treffen.
Niemand... dácht h́er aan !!

Al... was ér zovéél over geschreven...
Ze námen het níet aan !!
Wat ´n chaos... Wat ´n Verdriet...

**Kom... Reinig jullie Hart én Ziel !!
Voor de tijd:
Dat Gód aan dé déur...
Van je Zíel zal klóppen !!**



Hille Kok, Asterstraat 43, 1131 LR Volendam, telnr.: +31-299.36.44.04
Anna : internationaal telefoonnummer : +32-484.25.86.13

Het Brándend - Vuur...
Zal de straten - verwármten.
Zodat er alléén
Nog ás over zal zijn !

Het Wáter zal verdampen...
De Wármte neemt nóg toe.
Zodat er geen Zuurstof...
Meer genóeg zal zijn !!!

Mijn kinderen...
Wat staat jullie állen...
Tóch te wachten !

**Kom tóch naar Mij !!
De... Moeder... van... Smarten.
Zit vol tranen op júllie
Térug - keer te wachten !!!**

Hélp elkander... onderwijs élkaar !!
Tóe... luister toch naar Mij...
Anders is het... ónverdragelijk.

Zonder de Hélpende Hand...
„Van Mij”

Een - Moeder - Hárt - vol - Zórgen !!
Om de „Dwaasheid”
van de leiders... én de Gevólgen !!

**Bidt... Bidt... Bidt... Allén !
Dán zal er nog Rédding zijn...**

...de Liefde...

“Amen” Hille Kok