

Ontvangen half 8 's avonds,
Pasen, 15 april 2001.

Lieve Kinderen,

**Laat U op déze dag van Pasen...
Doordringen van Zijn...
Goddelijke... Luister.
En wordt zélf 'n Getuigenis
én Apostel...
Van... Zijn... Licht!**

Want... de Duïsternis
wordt nu nóg donkerder!!
In de máte... het ógenblik.

Van de Wéderkomst... van Jézus.
In de Heerlijkheid náderbij komt...

**Het is de Duïsternis...
Van het gebrék aan Gelóóf!!!
En de Gelóófs... áfval...
Die overál... verspreid is...**

Het is de Duïsternis...
Van het Kwáád... én de Zónden...
Die réeds de Harten!

En de Zíelen... verduïsterd heeft...
Het is de duïsternis... van het Ongeloof!!!
En de Góddeloosheid...

Van het Egoïsme en de Hóógmoed...
Van de hárdheid... van de Hárten!
En van de Onzuiverheid...

“BOODSCHAP VAN MARIA”

Mijn... kinderen...



**Het ís Pasen:
De Héér is... Wáárlíjk... ópgestaan!
Blijf Gelóven in Zijn Stralend én
Overwéldigend Licht...**

Dat Hij óns brengt... op déze Paasdag:
Jezus... Christus omringd!
Door het kóór van de Engelen...

Die op de Wólken des Hemels...
Néér... knielen aan Zijn-Voeten...
Om een Koninklijke-Troon te vormen!

Zal wéder... komen in de luister...
Van... Zijn... Godheid:
Om de „Ménsheid“
Tot Níeuw... Leven te brengen...

De Zíelen... tot de Genáde...
En tot de Liefde...
De Kérk... tot Haar tóp van Heiligheid!!!

En zó zal Híj... in de Wéreld...
Zijn - Rijk - van - Glorie
Tot... stand... brengen.

DE VERRIJZENIS VAN CHRISTUS

“Amen” Hille Kok