

Ontvangen 's nachts half 1,  
23 Juni 2001

# Mijn kinderen... **“BOODSCHAP VAN JEZUS”**

Hoe schoon de Wêreld ook kán zijn!  
De Duïsternis... zal hévig worden...  
Zonder dé Liefde... in hún hart!

**Zónder... éérgevoel voor hét leven!!  
Kán er géén Leven...  
Aan ánderen... dóór worden gegeven!**

Zóveel leed... zovéél zorgen!  
Zal er zijn... voor vélen...  
Die de „Geboden“ níet ná willen léven!

**Hij de Héér... de Gód van ál het Leven!!  
Zal Zijn Stráffen... over de Aárde geven  
Niemand... doet nóg wat Ik... vráág!!**

Allen doén... alsof ze zélf-God-zijn gewórden!  
En de verkéérde... wegen gaan:  
Húlpeloos... zullen állen zijn!

Als God dé Vader...  
De Aárde... níet zou hélpen!!  
Hét te Rédden... van de óndergang...

**Zoáls... in de Tijd...  
Ván... Sodoma én Gomorra!!!  
Wat vréselijk zal hét zijn...**

De Wóórden van dé Vader!!!  
Zijn nú... Vól van „Gerechtigheid“



Búlderen... zal de Aárde...  
Die in beweging komt!!!  
Die ons bánge... uren zál bezorgen...

**Door de Dwáásheid...  
Van de ménsen!!  
De verwóesting... is zó zichtbaar!!!**

En tóch ... ze luïsteren níet!!!  
En zien... hét niet!!!  
Wát er zo... állemaal gebéurd!

Pas tóch op!!!  
Luister tóch... naar de Váder...  
Hij... zal nóg de Wáarschuwing geven!!

**Uit Bármhartigheid... voor álle mensen.  
Wees Wáákzaam... Wees Wáákzaam!!  
De Geréchtigheid... zal stréng zijn!**

Als ze zich... níet wíllen bekéren...  
En de góede wegen... gaan beléven!  
In de „Geboden“ van de Héér!

**Ik dé Vader... Bemin állen...  
Máár ´n Góede Váder!  
Zal zijn kínderen... óók Stráffen!!!**

Als ze níet... wíllen luïsteren...  
Naar de liefdevólle... Wóórden:  
Die Ik... tot állen Zendt...

# “DE LIEFDE”

“Amen” Hille Kok