

Ingezonden mededeling

Ontvangen 's avonds 9 uur  
5 augustus 2001.

# “BOODSCHAP VAN MARIA”

## Mijn lieve kinderen

Ik ben dé Weg...  
Die U naar Jézus brengt!!  
Ik bèn de Veiligste... de Kortste weg...

**De Wég... die voor ieder... ván U...  
Nódzakelijk... ís!!  
Als ge déze Weg... níet wilt gaan!!!**

Loopt gé Geváár...  
Té verdwálen op Uw tócht!!!  
Héden ten dágen... hebben vélen...  
Míj... tér-zíjde - wíllen - schuíven!!

Terwijl ze Míj... bíjna!!  
Als... 'n... Hínderpaal... beschóuwen...  
Om tót Jezus... té komen!!

**Omdát ze Míjn... Zéding!!!  
Tússen - Míj - én U -  
als - Míddelares...  
Níet... begrépen hebben!!!**

En zó komt hét... dat véél!  
Van Míjn... Kínderen geváár lopen!!  
Nú meer... dan ooit te - voren...  
Hém... níet kúnnen bereiken!!

Dé Jezus... die zíj ontmóeten...  
Is héél díkwíjls... alleen maar!!  
Hét resultaat... van hún menselijk  
óver - denken...



# “DE HEILIGE HARTEN” VAN JEZUS ÉN MARIA

**En beantwoorden...  
Aan hún begéerten én verlángens!!  
Het is... 'n... Jezus... volgens  
hún máátstaven!!!**

Het is níet - Jezus - dé - Christus!  
Wáre - Zóón - van - God!!!  
En... van - Uw - Onbevleete... Moeder:

**Míjn kinderen...**

Vertrouw U tóe... aan Míj!  
En gé zult tróuw blijven!!  
Want dán zal Ik... volledíg...

**Míjn werk... kúnnen volbréngen!  
Als-Míddelares-van-álle-Genáde:  
Ik zal U élke dág brengen...**

Op dé Weg... van Míjn... Zóón...  
Zodat Híj... in U kan gróeien!!  
In héél - Zíjn - Vólheid:

**Dit ís... Míjn... Gróót werk!!  
Dat Ik nú nog uitvoer... ín Stílte...  
En... ín de Wóestíjn...**

Onder Míjn... Machtige...áktie...  
Als Míddelares... van Genáde!!  
Wordt gé stééds meer!!  
Om - gevormd... ín Christus...

**Vóórwaarts dúš... vol góede moed!!  
Langs hét Pad...  
Door U... Hémeise... Móeder!!!  
... Úít - gestíppeld...**

“Amen” Hille Kok