

Ingezonden mededeling

Ontvangen 's nachts 01.45 uur,
17 oktober 2001.

Mijn kinderen...

Ik de Schépper van de Ménsheid...
Rícht Mij óp... tot állen!
Laat de Sâtan - niet - met - zijn Lísten!!
De Wérelde óver-vallen.

Wees... Wáakzaam!
Wees... op Uw hóede...
Voor álles... wat óns staat te wáchten!

Bid... héél... veel!!
Bid gezámelijk de Rózenkrans:
Véél-vuldig... ín het Gezin!!

Dán zal er Vrède Komen!
Ná... de Zúivering ín ieders hart!!
Luister tóch... en dóe wat Ik jullie vraag!

Kniel neer... vraag om Vergéving!!
En vraag de Váder om Ráád!
De „Beker“ is Over-gelópen...

De Grámschap ís begonnen!
De Wérelde - ís - in - geváár!!
De Bózen... zal ze tárten...

En de Ménsen - ziel - verháarden!!
Haat... én... Bóósheid...
Dat ís zijn dóel!

Wréédheden... dán-hier-dán daar!!
De mensen vlúchten in Gróte-Verwarring...
Van hús en haard... verjaagd.

Heb médelijden met állen!
Die niets... dan ook niets...
Meer... overhóuden!

De Oórlog... ís nog niet ééns:
Echt... begonnen!!
De Leídgers - zijn Corrópt!

Hún máchten...
Zijn ze aan het uitóefenen!!

“BOODSCHAP VAN DÉ VADER”



“IK DÉ VADER BEMIN”

U.. ÁLLEN

De ónschuldige ménsen!
Ondergáán... het Vréselijke lot...
Niemand... wil ze nog áánvaarden!!

Zóveel... zovéél... Kínder-leed!
Ik hóór vanuit de Hémel...
Hún... Schreíend... Gewéén.

Ik word opnieuw - Gekruísigd!
Opnieuw... de Píjn de Smárt...
In Míjn - Goddelijk - Hart!

Roep állen op tot Bidden!!!
Váste... en Liefde ónderling...
Om de Vrède te bespóedigen.

Van 't Vréselijke lot...
Dat de Wérelde... tot zich trok!
Hoe Smártvol is Míjn Lijden...

De Wérelde ín de Afgrónd...
Té - zien - glijden!!!
Door de Háát... ónderling!!!

Dónkere wolken - hangen samen...
Boven de hóófdén van dé mensen!
Zie toch... in dit álles het Kwáád!!!
Dat óns allen... in de gréép
Van de Angst... wil laten vállen!

Bid God... om Krácht!
Bid God... om Verzáchting.
Bid God... om Vrède en Liefde!

Voor de héle Wereld!!
Bíd... en vráág de líeve - Moeder!
Om Haar... Liefdevolle... Bescherming:

Zij... zal ze bréngen onder Háár - Mantel!!
En beschérmén... tegen hét kwaad!!!
Van wat - ze Háár - Kínderen...
Aán zullen doen!!

Ik dé Vader... zal allen hélpén!
Die - Míjn - Liefde...
Nóg aanvaarden!!!

En de Vrède... dóór de Dróevenis!
Nóg in hun hártén...
Zúllen bewaren!!

“Amen” Hille Kok