

Ingezonden mededeling

Ontvangen onder de H. Mis van 11.00 uur,
in het Kruispunt, op Zondag 3 maart 2002.

Mijn kinderen...

**Waar zijn zij... gebleven!!!
Gij... die Mij - Oproep - hóorde.
En lazen!!!**

**Aan de vóet van het
„Glorierijke - Kruis”
Zijn de hárten... zó... geslótén!!!**

Dat ze... de Wóorden...
Die staan geschréven.
Níet eens... tot zích nemen!!

Zijn de hárten van Stéén!!
Waardoor „de Liefde”
Níet naar bínnen kan kómen!

**Luíster!!!
Wat Ik dé Vader gá zeggen!!
De Tíjd... is Nabíj...**

Dat állen... op de knieën
Voor het Glorierijke - Kruis!
Zúllen kómen...

Vól spijt... vól verdriét!
Nu dán...
Alles wat Ik... U... had láten weten!!

**Níet tot U...
In Liefde... was gebleven!!
Hóe díkwíjls... gaf Ik dé Vader.**

Jullie állen... nóg de kans!
Tot Mij te kómen!!
Maar de hárten... bléven geslótén!

Hóe droevíg... zullen vélen zín.
Als het lééd... hún zal óverkómen!!

**Waar - Ik - uit Liefde...
U állen had gewáarschuwd!!
En - verteld!!**

“DE - VÁDER - RÓEPT - U”



De Bóódschappen gegéven!!
De Bekéring... ín déze tíjd...
Nóg - te - beléven...

Wees... Wáákzaam!
Wéés... Waakzaam!!

**Wordt... één... met élkaar!!!
Dán zullen vélen...
Nóg - stáánde - blijven!**

In het lééd.
Dat over óns zal kómen!!!

**Bidt... tóch de Rózenkrans...
Kóm tot de Móeder - Gods!
Zíj... zal je stéunen!!**

Onder Haar - Mántel - Beschérmen!
Voor het Geváár!
En de dwaasheid om júllie heen!

Heb vertróuwen...
Blijf bij - Dé - Vader!!!
De Wéreld wordt ´n chaos!!

**De Sátan... Regéért...
Over véle hárten!!!
Die níets vermóedend!!!**

In de Vál zullen lopen!!
Ach... de Oórlóg ís Nabíj!
Het Wáter zal gaan stijgen...

Géén vermóeden!
Van wat er nóg zal gebéuren!!!
In díť... Tranen... Dál.

**Blijft U állen Bidden!!
Dán zal U de Krácht vín-den!
Om ín de Liefde...
Uw strijd té óverwínnen!
Door de Liefde van dé Vader...**

“Amen” Hille Kok

“DE LÍEFDE BEMINT U”