

Ontvangen 's middags  
15.50 uur, 24 april 2002

**Mijn kinderen...**

**Wéés... Wáákzaam...  
Over de H. Sácramenten!!!  
Hét... léven... aan állen gegeven!**

Hét... Vóedsele...  
Dé... Drank...  
De Brón van Eéuwig Leven!!!

**Mijn kinderen...  
Die Mij... in hún hart!  
Nóg steeds - Beminnen...**

**Het ís „Dringend“  
wat Ik U zeg!!**

**Luíster Míjn kínderen!!!  
De - Tíjd - IS - dríngend...  
Luíster tóch!!!**

**De Váder wil júllie...  
„Beschérmen“**

Tégen de Rázernij  
Die nóg harder wordt.  
Over dé Aarde...

**Ach... Míjn kínderen!!!  
Wíe wil er tóch... verlóren gaan!!!  
De - Dróevenis - ís groot...**

# “DE GENÁDE BRON”



De Aárde `n Wánorde...  
De ménsen worden stééds harder!!  
De hárten...  
Zijn van Stéén aan het wórden!

**Wéés toch op Uw hóede!!!  
Voor álles om júllie heen...**

**Dóe... wat Ik júllie vráág!!  
Bekéért U... voor het té laat is!!!  
Reínig - Uw - Zíel én Lichaam...**

Voor het kwáád!  
Door U... en vélen begaan!!  
Wordt kínderen van dé Vader...

Nú... het nóg kan!  
Stééds strénger en ónrechtvaardiger...  
Wordt de Wéreld!!

**Ik... wil U de „Vréde“ geven!  
Blijf bij óns... Dé Moeder én Mij!!  
Díe... Beschérming...  
Heeft... U állen nodig!!**

Díe Genáde wil Ik állen geven!  
Zet Uw... hárten open!!  
Voor díe... Gróte... Liefde...

**Díe - God - dé - Vader  
U állen wíl geven!!**

# “VAN EÉUWIG LEVEN”

“Amen” Hille Kok