

Ingezonden mededeling

Ontvangen 25 mei 2002,  
in de nacht om half 2.

**Mijn kinderen...**

De Bescherming...  
Voor het Dreigend gevaar !  
Dat de Aárde zal beréiken !!

**Vélen... zullen hún hart én Ziel...  
Aan hém de Sátan verkopen !!!  
Zónder dat ze hét merken !!**

Wat een Verdríet !!  
Als ik Míjn kinderen...  
Naar dé... Afggrond - zie gaan !

**Héte tranen huil Ik om hén !!  
Die... Míj... verlaten !  
En níets... dan óók níets !!!**

Voor de Médemens...  
En... Gód... óverlaten !!!  
Hun eígen „Ik“ dat is hún leven !!

**Vérder kijken... zij níet...  
Ik... en nóg eens ík !!  
Dát is het Gróte Kwaad !  
De Zélfzucht... het hébben...**

**En níemand íets...  
Van je Zélfzucht gunnen !!  
Máár de dag zal komen !  
Dat je álles... áf zal moeten geven !!**

Goud... Zilver... Huízen álles...  
Dán zul je zien... hoe ónbelangrijk !  
Al... dit Aárdse was !  
Ze Móorden...

**Om íets... dat níet ééns van hún is !!  
Want de dág zal komen !  
Dat álles... dan óók alles...  
Van hún zal worden áfgenomen...**

Hóe klein... zijn állen dan !  
Op de knieën gaan zé...  
Van Scháámte en Beróuw !!

**Zónder... Gód kan níemand leven !  
Zonder... de Móeder...  
Zullen er vélen de Wégen níet weten !!**

# “DÉ VADER RÓEPT U”



# “BIDT TÓCH DE ROZENKRANS”

De Leidster van óns allen !  
Die óns met Háár Liefde...  
De wég naar Háár - Zoon - Jézus...  
Zal leíden...

Wéés Waakzaam...  
Van wát er om Júllie heen gebeurt !!  
Het zal Vréselijk zijn...

**Bekeert U...  
Voor het té laat is !!  
Vráág om Vergéving !!**

**Gá op Uw knieën...  
Het is Dríngend... Wéés klein...  
En je zult Gróót zijn voor Hém !!  
En ín Vréde... met je zélf...**

**Gá toch te Bíecht...  
Het Gróte... Bóete... Sacráment...  
Dat je Ziel... zal Reínigen...  
Van ál júllie... Zónden !!!**

Dán zal je weer een kind !  
Van dé Vader zijn... wácht níet té lang !!!  
De Tíjd... is... Kórt !

**Zówaar... Ik Zég !!  
De Weeën... zijn begonnen !  
De Aárde is in Verwórding...**

**Laat U níet... misleiden !  
Door véle... Válse... Léugens !!!!  
Andere... Waarheden !**

Die níet... de Réchte... Wóorden !  
Van dé Vader zijn !!  
Die zé van... Zíjn... Wégen áf laat glijden !

**Kom... naar Míj... en de Móeder !  
Kóm... naar de Heílige - Eucharistie...  
Ontvang - Míjn - Líchaam én Blóed !!**

Dát... zal je Rédding zijn !!  
Míjn Leven aan een íeder...  
Die het áán wil nemen...  
En in góede... Staát ís... géven !

**Míjn kinderen...  
Dóe wat Ik júllie vraag !!  
Kom... én Luíster...  
Dán is het voor vélen...  
Nóg níet té laat !!**

“Amen” *Hille Kok*