

Ingezonden mededeling

Ontvangen 's nachts
12 uur, 17 september 2002

“HET EEUWIG LEVEN”

Mijn Kinderen...

**De - Lévens... Ader!
Aán... geboord...
Door hét... Strómend... Water!!**

Dát over óns... is néér gekomen!!
Ons doet... dóór-drénken...
Van Zíjn... Barmhártige... Liefde!

**Over... ál... de ménsen!!
Die voor Míjn... Héilig... Kruis!!
Zíjn... gekómen!!**

Hóe... Kóstbaar...
Is... dít... Geschénk!!
Van dé Vader ín den Hemel!!

**Híj... díe... Is...
De Gód... van... Hét... Léven!!!
Luíster naar Hém!**

Die - dé - Duísternis!!
Over óns... néér ziet dálen...
Luíster... wat Ik... zég!!

**Dóe wat Ik... vraág!!!
Bekéerd... U...
Voor het té laat ís!!**

**De... Vervolging...
Van het... Chrístendom!
Zal vélen... doen lijden!!!**



**O... Pást... op!!
Het... Sacráment... van de Biécht!!
Zal... nog vélen kunnen rédden!!**

Van ál het... Kwáád...
Dat híer... word gedáán!!
Wat 'n Dróefheid!

**Dat óók... Míjn... Lícht!!
In... déze... Duístere tíjd...
Zó word bestréden!!**

Het Kwáád... Is... óveral!!!
Maar... dé... Míjne...
Zullen... hét...

**Dóór Míjn... Krácht...
En de líefde... Wínnen!!
Dit... Gróte... Geschénk!**

Van... dé... Vader!
Aan óns... Allen...
Zíjn Kinderen... gegeven!!

**Open... Uw... hárten!!
De... Tíjd... Is... Dróevig!
Bemín - Hét - Lícht!!!**

Dit zal jé... Rédding zijn!!!

**De Vader... Sméékt!!
Kóm... náder... tot...
Hém.**

“GODS - LIEFDE”

“Amen” Hille Kok