

Ontvangen 28 november 2002  
's middags om 1 uur.

# “BOODSCHAP VAN MARIA”

**Mijn lieve Kinderen...**

**Hoe bitter... zijn de tranen !!!  
Die - hét - Ménsdom...  
Zál gaan Schreien !!**

Door hét lééd !!  
Dat zích... over de Aárde...  
Zál... verspreiden !!

**Gróte... Dróogtes...  
Wárme... én... Kóude wínden !!**

**Díe als föhnen !!  
Over dé Aárde...  
Zullen... wááien...**

**Véél leed... zal er zijn !  
De ménsen... zullen...  
Naar dé „Vader“ vrágen !!**

Voor húlپ - in déze - Droeve... Tíjden !  
De cháos... is níet te overzíen !!  
Het Gebéd... is hun énjge Rédding !!

**Ik... de Móeder... Gods...  
Vráág U... Allen !!!  
De „Rózenkrans“ te Bidden !!!**

Op - hún - knieën... zullen - Allen !!  
De Móeder... Sméken...



Hille Kok, Asterstraat 43, 1131 LR Volendam, Tel.: 0299/364404

# “BID DE RÓZENKRANS”

**Rédit ons...  
van déze Chaotische Aarde !!  
Níets is betróuwbaar...  
De leídgers... zjzn córrupt !!**

Spréken níet... de Wáárheid !  
Hún... Mácht - dat ís...  
Wat ze álleen... maar láten zíen !!

**Een Stríjd... zó dróevig...  
Genádeloos én hárd !!  
De „Liefde“ is er - út - Verdwenen !!**

En Gód dé Vader !!  
Door hún Hóógmoed...  
Búiten... Gezét !!

**De Stríjd ís Satánisch !  
De Dúisternis...  
Dáált - over - de - Aárde...**

Kóm... Mjzn Kínderen...  
Kníel toch voor Mjz... neer !  
De Móeder... áller Kinderen...

**Wil júllie - ín - déze Stríjd...  
Met Liefde...  
De „Rózenkrans“ laten bídden !!**

**Door - déze - Krácht !!!  
Het Kwáád te Over-winnen...  
Ik dé Móeder - Góds...**

**Bemin U allen.**

“Amen” Hille Kok