

Ontvangen 19 januari 2003, om 17 uur.

# “HOE DROEVIG IS DE TIJD”

**De tijden zijn nu áán-gebroken!**  
**Dat het ónheil...**  
**Over óns... neer is gekómen...**

In álle landen!!  
 Onrust... Dróefheid...  
 Onverdraag - zaamheid!!

**Hóógmoed... en Ontevredenheid...**  
**De... Léégte...**  
**Is in hun - binnenste - gekomen!**

De léégte... díe ze vóelen!!!  
 Is - de - LIEFDE  
 Díe ze búiten... hebben gezét!!

**Niets... kan hun hárt bereiken!!!**  
**De LIEFDE is...**  
**Máchteloos... tegen zovéél Háát!**

Tégen - wil... in déze Wereld...  
 Door... Héb - zucht!!!  
 En ZELF vertrouwen...

**En dénken!!!**  
**Niemand... nódig te hebben!!**  
**Máár... de Gód...**

Van - ál - het - Léven...  
 Zal hún... de Mácht óntnemen!!!  
 Op hún knieén zullen zij!

**Van Scháámte én Beróuw!**  
**Als dé dagen... van dé Vader...**  
**Zíjn... áán - gebroken!!**

De... Gróótheid...  
 Die ze dán Ontmoeten!  
 DE LIEFDE!

**Zal hún - allen - beréiken...**  
**Dán... zullen dé dagen!**  
**Hun... ángst... aan - jagen!!**

Ontwaken... van wát...  
 En wíe... ze zijn!!  
 Om té... dúrven... stríjden!

**Tégen - Hém!!**  
**De... Almácht... Hét Leven!!**

Weés toch... Néderig!  
 Wees tóch... Kleín!  
 Wees Liefdevol én trouw!!



Hille Kok, Asterstraat 43, 1131 LR Volendam. Tel. 0299 / 364404

## “DÉ VADER”

**Aan de wóorden van de Váder!!**  
**In het verbórgene... zal Hij...**  
**Je de Liefde géven!!**

De Wég... terúg te kéren!!  
 Stríjd toch... tegen hét Kwáád!  
 Dat Rázend... over de Aárde gaat!!!

**Vélen... Zíelen...**  
**Met zich méé... gaat sléuren!**  
**Naar de verníetiging...**

Van - Jullie - hart!!  
 Je... Zíel... verliezend...  
 Door de Váse... Schíjn...

**De... Mísléiding!!!**  
**Pas - tóch - op!!**  
**Lét op dé woorden...**  
**Die... állen spréken!!**

Dán kun je nóg de Míjne...  
 Erin... érkennen!!  
 In dé... Wáárheid!

**Van - God - de Váder...**  
**Luister... níet!!!**  
**Naar... mísléidende... Wóorden!**

Die... níet... de Míjne zijn...  
 Pás op!!!  
 Blijf dícht bij Míj!!

**Blijf tróuw...**  
**Aan - hét - Evángelie!!**  
**De... Sacramenten...**

En... dé... Bíecht!!!  
 Kniel... voor Míj...  
 In óprechte... Nederigheid!!!

**Om zó... díchter!!**  
**Tot Míj... in Zúiverheid...**  
**Té... komen...**

Bídt tóch... de Rózenkrans!!!  
 Dát zal júllie... állen helpen...  
 En... Beschermen!

**In déze... Wanhópige... Tíjd!!!**  
**Van - Verwárring...**  
**En... Mísléiding!!!**

“Amen” Hille Kok