

Ontvangen 22 februari 2003,
om 2 uur 's nachts.

“HOE LIJD IK VOOR DE WERELD”

Mijn kinderen...

**Die ónbezonnen vénder gaan!!
De Wáarde... níet begripend...
Dat állen... ín zich draagt!**

Het Eéuwig Leven... verliézend.
De Vrégde... zoeken ze óp straat!
Hoe Dróevig... Mijn Kínderen!!!
Zijn - dé - Tíjden...

**Waarín... ze dé God verláát...
Hún... Oordeel!!
Zullen ze spóedig... óndergaan...**

Als zóekende... ín het Duíster!!
Zullen ze... het Lícht... níet verstaan!!

**Zijn - Woorden - ín de Liefde...
Níet... ín hun hárt!
Naar bínnen... láten gaan!!**

Zie de Tíjd... van... Rámpen!!!
De ménsen...
Kunnen - hét níet meer aan!!

**De Lánden... zijn in Oorlog!!
Kijk tóch... om júllie héén.
Wordt... Wákker!!**

Kóm... nu het nóg kan...
Náár... de Vader!!
Bekéért U... dé Tíjd zal kómen!



**Dat... hét... bíjna!
Níet... meer kán!!
Geen Priesters... meer té vinden!!**

**Díe de Sacrámenten...
Nóg... nodig... vinden!!
De áfvalligheid... ís groot!!**

**Het zal... Dróevig... zijn!!
De Gevólgen... Verschríkkelijk...
Díe ze door... Ongehóórzaamheid!!
Hébben... gemaakt!**

Door níet... te... Luísteren!!!
Naar de Wóorden...
Van... dé... Vader!!!

**Dé... Bóódschappen...
Aan ´n íeder... dóór... gegéven!!
Máár... nemen het níet aan!!**

De treúrnis... ís Gróót...
Als ze hét... té - laat!
Gaan... beséffen!!!

**Van wát... ze hébben gedaan!!
En met Míjn... Woorden...
Hébben... Gespót!!**

Dé Vader.

“Amen” Hille Kok

“DE LÍEFDE WACHT”