

Ontvangen op 3 april 2003, onder de H. Mis van half 9  
in de St. Vincentiuskerk.

## Mijn kinderen...

**Gíj... die Mijn... Woorden!  
Níet - aan - vaarden!!  
Brenge... hún leven ín gevaar!**

Hun zíelen... verlíezend...  
De Hóógmoed - stijgt ten top!  
De „Duísternis“ zal hún ontvangen...

**En Léven... in Groot!  
Gééstelijk... Gevaar!!  
Pas - toch - óp!**

Laat U níet... in de áfgrond glijden...  
Dán... kan de Váder!  
U níet meer bevrijden...

**Zíjn „Líjden“ is Groot!  
Om Zíjn Kínderen... te zíen verlíezen!!  
Bid... Bid de Rózenkrans!**

**Bid... voor hén... die níet bidden!!  
Díe niet meer bij de Váder...  
Willen hóren!!**

**Dat de Liefde... hun hárten!  
Weer zullen ópenen...  
De Wáárheid... weer gaan zíen!!  
En begripen...**

Blijf dícht... bij de Móeder - Gods...  
Háár... Beschérmíng... zal je Rédden!  
Zíe... de tranen... die Maria over hun schreidt!!

# “DE VADER ROEPT”



Hille Kok, Asterstraat 43, 1131 LR Volendam, Tel: 0299/36.44.04

**Van wát... er over de Aárde geschied!  
Bíd - de - Rozenkrans!!  
Die het - Kwáád - zal doen zwíchten!**

**De „Opstanding“ ís Nabíj...  
Over... álle... Volkeren...  
De Héér... zal tussen beíden komen!!**

Het Ménsdom... té... Rédden!  
Van de Gróte... Verdrukking...  
In die... Vijándige...

**Genádeloze... Wéreld!!  
De Liefde brengend... in hún harten...  
Om - állen... de Wég - tot - Hém!!**

Terug... té laten vínden!  
Wéés trouw... ín díe moeilíjke...  
Tíjden - van - Oórlog...

**Wréédheden... én bedrog!!  
Bewaar - dé - Wáárheid...  
In... júllie... hárten!!**

Dán... zal dé Genézíng!  
Hét Wóórd...  
In hún... bínnen dringen!!

**En de „Liefde“  
gaan beminnen...**

“Amen” Hille Kok

# “KOMT ÁLLEN TOT MÍJ”