

Ingezonden mededeling

Ontvangen op 10 juli 2003
 onder de H. Mis van half 9
 in de St. Vincentiuskerk.

Mijn kinderen...

Laat – het – Licht!
 Vanuit... U... Schijnen!
 Weés – de – Wégwijzers!!

Laat zien... wie U bént!
 Bij wie U... hóort!
 De Kéuze te maken...
 Voor – dé – Vader!!

Of... de ándere zijde...
 De kéus... gekozen!!
 Uit... vrije wil... níet luisteren!

Naar de Licht... Wijzers!!
 Die Ik... h́er op Aarde...
 Aan állen "Openbaarde"

Mijn... Woorden té spreken!
 De "Verkóndigers"
 Van Mýn... Naam!!

De Váder...
 Zal de Zýjne... Beschérmen!!

Zij... die luisteren naar Zýjn – Stem!
 Weés toch... op Uw hóede!!
 Wees... Wáákzaam!

De Týjd is slécht en Bedórven!!
 De Týden – van Sodom én Gomora...
 Zijn h́er... ál... Overtroffen!!!

“WÉÉS MÍJN LÍCHT”



Hille Kok, Asterstraat 43, 1131 LR Volendam. Tel. 0299 / 364404

Zovéél... Kwaad!
 Zovéél... Háát...
 Zovéél... Góddeloze!!

Die dé Aárde...
 Dóór... het Kwaad!
 In de áfgrond... lózen!

Och... hélp élkander ín Gebed!!
 Met de Liefde... vanuit het Hárt...
 De Týd... is dríngend!!

De Váder... zal ze komen hálen!!
 De "Maaier" – van – Góed en Kwáád!
 De... Dórsvloer... Zuiveren!

Het Kwáád... zal worden verbránd...
 De Sátan... naar de áfgrond drijven!!

De Vrède... té bréngen...
 Onder dé Verdwáálde...
 En... verdwáásde mensen!!

Zovéelen... zullen het níet halen!!
 Door – de – ínzicht...
 In hun... eígen Leven!

Oók... door de Verwóestingen...
 Over – de – Aárde!
 Die Góde... ook als "Geréchtigheid"
 laat – gaan!!

Pas – tóch – op!!
 Bekéért U...
 Kom... náder tót de Vader!!

"Amen"

Hille Kok

“JEZUS IK VERTROUW OP U”