

Ingezonden mededeling

Ontvangen 15 augustus 2003, 's Nachts om 00.50 uur.

# Mijn Lieve kinderen... "BOODSCHAP VAN MARIA"

**O... hóe óngehoorzaam...  
Zijn - de - Kinderen!  
Die los - geslagen zijn!!**

Van de... Nórmen - en - Waarden!!  
De... Bándeloze... Wérelde... Veróveren...  
In - het - Kwáád... Gedijen...

**En zó... in de Afgrónd... glijden!!  
Van Kwáád... tot érgel!  
Hóe... Radeloos - zullen...**

Vélen... zijn!  
Als ze de - úit - wég...  
Niet... meer vínden!!

**De Wég... écht kwíjt - zijn geráákt!!  
In de hánden... van het Kwáád...  
Gemárteld... geslágel!**

Gedwóngen - té - doen!!  
Wat hún... van je eisen!!  
Door én door... verdórven...

**Zijn de handen... van Hét Kwaad!  
Die de Mácht... over zóvelen...  
Van Míjn Kínderen... bezitten!!**

En in Gróót... Geváár!  
Zijn... belánd!!

**De Gééstelijke... Stríjd!!  
Die het Mensdom nú vécht!  
Tégen... het Lícht!!**

Zal hún... nog véél!!  
Te líjden... geven!!

**En O... Wéé!!!  
Wie „Míjn Lícht“ belágen!!  
Het - Góddelijke - Kruís!**

Met - Kwáde - Bedóelingen!!  
Bedreígen... het Lícht... te verníetigen!!



## "MÍJN LÍEVE KÍNDEREN"

## RED - U - ZÉLF..

**Níet „Onbestraft“ zal God!  
Déze - belédigingen...  
„Verdragen“**

Past - tóch - op!!!  
De Wérelde... ís in Gróót Gevaar!  
Een Chaos - ís het Gewórden...

**Door - hét - Kwáád!  
Die de ménsen... in hún macht!!  
De - Belédigingen... en Gods-Lasteríngen!!!  
Láten... dóen!!!**

Tóe... Míjn Kínderen...  
Laat júllie... níet mee... trékken!  
In - het - Duíster!!!

**Róep... Róep Luíd!!  
Om de Moeder - Góds!  
Die je nóg... kán Rédden!!**

Van - de - Verschríkkelijke...  
Krácht... van hét Kwaad!  
Om... óns... héén!

**Bídt... Bídt de Rózenkrans!  
Kom Náder... laat je níet...  
Gevángen - nemen... door de Sátan!!**

Luíster... naar de Móeder - Gods!!!  
Die de Rédding... van Haar Kínderen...  
Nóg... probeert té bevrijden...  
Van - hét - Kwáád!!

**Kom állen... en Bídt... Sámen...  
Als een Kring...  
Met - élkaar - verbónden!!**

De... Rózenkrans...  
De „Redding“ voor degenen!  
Die nóg... wíllen Luísteren...

**Naar de Liefde...  
Van dé Móeder - Gods!!**

“Amen” Hille Kok