

Ontvangen op 30 september 2003,
om 23.50 uur 's avonds.

“WÉÉS.. GEWAARSCHUWD”

Mijn... kÍnderen...

De - Lévens - vreugde...

Is... wég... geëbt!!

Uit de hártten... van de ménsen!

Het véle... verdríet!!

Díe velen... zullen óndergaan!

Door de „Dwaling”

Waardoor... ze állen...

Teníet... zullen gaan!

Geen... Gód... of... Gebód!!

WÍllen ze... áánvaarden!!

Geen LÍefde... laten ze bÍnnen...

„Zónder... LÍefde”

Kan... níemand!!

De Váder... nóg vinden!

Kijk... om júllie héén!!

Hóe... Genádeloos...

De - Wérelde - ís!!

Bidt... voor de Zóndaars!!!

Bidt voor hén... die dwálen!!

De... Wérelde...

Staat... voor ´n Gróte!



„Catastrofe”

Díe... ónmenselijk zal worden!!!

Zoveel... Rámpen... óveral!!

Díe de Wérelde... zal vóelen!

De „Profetie’s” zijn begónnen!!

De Weeën... ín de Wérelde!

De Grónd... zal gaan béven!!

Het „Water” stijgen.

Wees... óp - Uw - hóede!!

Wéés... voorbereíd...

De Váder... heeft zórg!

Om de... Verdórven... wérelde!!

Hóe... Góddeloos... ze ook zijn!

Het doet Hém... píjn!

ZÍjn... KÍnderen...

In - de - hártstocht!!

Van... Wéllust...

Te zíen... verlíezen!!

Komt állen... tot Mij!!

In de LÍefde... tót de Váder...

“IK HEB U LIEF”

“Amen” Hille Kok