

Ingezonden mededeling

Ontvangen op 12 november 2003,
's middags om half 6.

“HET GODDELIJK LICHT”

Mijn... kinderen...

O... Licht...

O... Stralend Licht...

Wáárdoor - de - Aárde...

Zal worden... Verlicht!

De dúisternis... verjáagd!

De dróevenis...

In de Vréugde... zal doen strálen!!

Het... Gróte... Wónder...

Dat Gód... over de Aárde
„Verrícht“

Als de tíjd... áán zal bréken...

De bláderen... zijn verdwénen!!

Het Gróen... de knópjes...

laat zién!!

Dán... zullen de tránen - vloeien!

Níet... van... verdriét!

Máár... voor de „Liefde“ nu.

Hoe Gróóts... ís het Geschénk!

Dat Gód... ons zal géven!!

Hóevelen... zullen dáár - door...

Hun... Kleínheid zién!!

Op hun knieën...

Zích voor hét - Heílig -

Kruís begeven!

Vragend... óm... Genáde...

Vergiffenis én Berouw!



De Gód van... ál het léven...
De Belédigingen...
hebben áán - gedaan!

Nú... zullen velen...
De Wáárheid... gaan beléven!
In de Liefde... tot God.

De - Moeder - Bemínnen!
En daar... voor áltijd!!
De „Beschérming“ vínden...

De Tróósteres...
Der - Bedróefden...
Zal ín Haar - Móeder - Liefde...
De bedróefden... bemínnen...

Tróósten... én de Krácht...
Terúg... laten vínden!!

Zíe op... naar Míjn Kruis!!
De... Verlósser... van het Kwáád.
Díe het Lích...
Over állen... néér zal láten gaan!

Het Lích... zó Groot én Schóón!!
Wáárdoor... vélen!!
Op hún knieën... zullen gaan!!

„En de Váder... gaan bemínnen“

“KOMT ALLEN TOT MIJ”

“Amen” Hille Kok