

Ingezonden mededeling

Ontvangen 's morgens, half 12.
Vrijdag 14 mei 2004**Mijn...Priesters...****Ik... zal jullie allen nóg...
Mijn - Bóódschap - géven!!
Pas... óp... weés op Uw hóede...**Dóe... wat Ik... tégen jullie zeg!!
De dágen... wóorden!!
Dónker... én... Zwáár!**De Gééstelijke... Strijd!!
Zal - hévig - zijn...
Laat je... níet mísleiden!!!**Door állerlei...
Mooie... Gesprékjes!!
In de... Vergáder... Ruímtes!!**Die niets... dan óók maar!!
Niets... Vóórstellen!!!
Mijn... Wóorden...**Wóorden... Verdráaid!!
Tot het líjkt... op 'n ánder Gelóóf!!!
Wordt... tóch... Wakker!!**Zie... tóch!!
Wat ér... om Jullie...
Héén... Gebeurd!!**Die Slímme...
Mooie... Wóorden!!!
Die níet... Mijn... Wóorden - zijn!!**Tóe Vráág... de H. Géést!!
Om jullie... te Zuiveren...
De „Onderscheiding“
Weer... te mógen zien!!!**De... Váder... Huilt!!!
Om dé... Dwáling...
Van Zijn... Priesters!!**Weés... Waakzaam...
Wees... Gehóórzaam!!
De Tíjd - IS - Kórt!!!**De Stríjd... Hévig!
Hoúd... Stánd!!
Dóe... wat Ik... Dé Váder!!**Jullie... Mijn - Priesters - vráág!!!
De... Beschérming!
Vanuít... de Hémel...
Zál... naast jullie - staan!!****“WAARSCHUWING”****“ZIJ.. DIE MÍJ TROUW
ZIJN GEBLEVEN”**Wees... Rústig én Liefdevol...
Voor de... Verdwáalde... Schapen!
De ménsen...**Wéten het... door díe...
Verdwáalde... Priesters!!
Óók... níet meer!!!**Wéés... Priester!!
Dráág hét téken... van Mij...
Dat Gíj... Mijn - Priester - zijt!!**Draag - jé - bóórdje...
Als téken... van Eérbied!!
Het téken... van Priester zijn!**Zodat... ze Mijn Priesters!!
Wéér... Herkénnen!!
Dóe... wat Ik jullie vraag!**Anders... zullen er vélen!
Door jullie... Verlóren gaan!!!
Ze wóorden... níet met dé...
Juíste - Wóorden - Gevóed!!!****Het zijn... Mijn - Wóorden - níet!!
Een - Dwáál - Léér...
Hebt... Gíj hún... gegéven!!****Open... Uw... Ogen!!
Wéés - één - met elkaar!!**Heb - élkander - Lief!!
Ook U... Priesters!!
Onder... élkander!!!**Wees... één!!
Als één... Stérke - Zuíl!!
Van - Gelóóf én Liefde...
In - dé - Wáárheid...**Ga térug... naar dé Vader!
Nú... er nóg... tíjd... ís!!
Omárm... „De Liefde“
En Verspreíd... dé Liefde!**In de H. Eucharístie!!
En Wéés... Néderig!
Onder... dé... ménsen!!****„Dat - IS - Gods - Wil“***„Amen“ Hille Kok*