

Ontvangen 's avonds 11 uur.  
29 Juni 2004.

## Mijn Kinderen...

**Hóe... Zinnig zijn de Wóorden!  
Die Gód... aan dé mensen...  
Wíl - láten - horen!!!**

Máár... ze luísteren níet...  
Naar Zíjn... Stém!!  
De... Stém!!

**Gespróken... door Zíjn!  
„Prófeten“  
Ze wóorden... beláágd!!**

Uít... geláchen - en - Bspót!!  
Om de Wóorden... van Gód!  
Hóe triest... en... Verdriétig...

**Zal - dé - Aarde!!  
Híer... onder Lijden!!!  
Dóór - de - Ongehoorzaamheid...**

Door níet... te luísteren...  
Naar... dé... Vader!!

**De Duívelse... Máchten!!  
Hébben... bezít...  
Van... vélen... genómen!**

Grénzen... zijn wég - genomen!!  
De Bréde - weg... van Verdérf...  
Is dáár - voor... ín de Plááts - gekómen!!!

**Hun eígen... Lót!!  
Zal hún... óver - spoelen...  
Dóór de... Zónden!**

Van... Zéden - loosheid...  
Door... Vélen... begaan!  
De... Onbescháámdheid...

**Zích... te... Kléden!!!  
Nóg... érgér!!  
Als... ín de Tíjd...**

Van... Sodóma en Gomora!!!  
De... Verníetiging...  
Van - hún - Zíel!!

# “DE VÁDER HUILT”



**Zal... Píjnlijk... zíjn!!  
Hóe zwaar... zal Gód!  
Hún... dáár - voor... stráffen...**

De Wérelde... te Verleíden!!  
In de... Duísternís...  
Van Wéllust... en Hóereríj!!

**O... Kínderen...  
Van - Míjn - Hárt!!  
Hóeveel... Verdriét...  
Doét... Gíj... óns aan!!!**

De tránen... vloeién...  
Door de... Verdérfelijkhéden!!  
Die híer... op Aárde...  
Wóorden... bedréven!!

**Tóe... kom tóch naar Míj!  
Open júllie... ógen!!  
Zíet... hét... Bedróg!!**

Dat júllie... met díe Lieflijke...  
Válse... Wóorden!  
Naar de Afgrónd... Brácht

**Kom... dé... Vader!  
Wil állen... hélpén!!  
Zet ópen... júllie hártén...  
Láat de Liefde... bínnen!!**

Voor hét... té - laat - ís!!  
En de Liefde... je hárt...  
Níet meer... kan vínden!!

**De Kéus... gemaakt!!  
Het Lícht... gevónden!  
Dán... ben jé met Gód verbónden!**

Of... de Duísternis  
Van hét... Kwáád...  
Je vríje... wíl!  
Heeft - jé - dán!!

**Náár de... Afgrónd - Gebrácht!!  
En de... Liefde... verlóren!  
Hóe triest... zal díe álles zíjn!!**

Om Góds... Liefde...  
Voor áltíjd... te verlézen!!

„De Vader“

# “OM DE VERDÓRVEN WÉRELD”

“Amen” Hille Kok