

Ingezonden mededeling

Ontvangen op Dinsdag 28-9-2004,
 onder de H. Mis van half 9
 in de Sint Vincentiuskerk.

Mijn Kinderen...

**Mijn kleíne - Rést - Kerk...
 Die Míj... nog tróuw zijn gebleven!!**

Hóe... zal Ik... hún Beschérmen!!
 Tegen de áán-vallen... van de Duível!
 Díe... de Kerk - ís - binnen gekómen!!

**Hóe triest... ís dit alles!
 Om Aán - te - zien!!
 Hoe... Míjn... Kérken!**

Worden... Gebruíkt...
 Voor... Evenémenten!!
 Dans - én - Zang!

**Die níet... voor Míj... zijn bestémd!
 Máár... voor het Wél-zijn...
 Van - dé - mensen!!!**

Gíj... die Míjn - Kérken - Sluiten!!
 De H. Míssen... níet... meer óp-dragen!!!
 Zoáls... de Váder:
 Het hééft... Vóór-gedaan!!

**Mítleiding - én - Huichelarij!
 Wordt... er... Geprédikt:
 Zónder - te - Vertéllen!!**

Dat Ik... Jezús... Zélf!!
 In het... Bróód
 Aánwezig... zal zijn!

**Als de Góede... Príesters!
 De Consácrerende... Wóorden:
 Hebben... út... Gespróken!**

Dan ís het... Wérkelijk...
 Míjn - Líchaam én Bloed!!
 „Gewóorden“

“BIDT ALLEN TE SAMEN”



**Dát door - Míjn - Líjden!
 Tot... U... ís gekómen...**

Hóe triest... ís dít!
 Voor díe... ménsen!!
 Die - dé - Sacrámenten...

**Níet meer... ná Leven!!
 En Eigenlíjk... Prótesterende
 Katholíeken - zijn!!**

En níet meer... délen!
 In de Vréugde - en - de - Líefde...
 Die Gód... aan állen wíldé geven!!

**Om hén... te Stérken!
 In - hét - Gelóóf!!**

**Het Wáre...
 „Róóms-Katholieke-Geloof“**

**Dat... ís de... Rédding!!
 Er ís maar...
 Eén... Gelóóf!!!**

Eén... Gód!!
 De - Vader - dé - Zoon...
 En de... Héilige - Geest!!

**Ik... ben Wáárlíjk... Aanwézíg!
 In het... H. Sacráment:**

Míjn... Goéde... Príesters!!
 Vécht - en - Stríjd voor Míj!!

**De... Sacrámenten...
 Té blíjven... bedíenen!!
 Zoáls - dé - Vader!**

Het heéft... Vóór... Gedáán!

In de „Gloríe“ tot Hém!!

“DE ROZENKRANS”

“Amen” Hille Kok