

Ingezonden mededeling

De boventitel ontvangen
onder het rozenkransgebed
in de St. V. Kerk

"Neem Aán dit - Heilig - Kruisje - van dé Váder. ...Het Zal Uw Rédding Zijn..."

Visioen - Vrijdagavond,
22 oct-2010-
van de H. Hóstie.met.
Stándaard.

18 Maart 's Avonds om half 7 2007
VERSCHIJNING EN OPDRACHT VAN JEZUS AAN HILLE KOK.



NL



- Visioen -

Na de vele bezoekers en bedevaarders te hebben ontvangen, zette ik me neer in de sofa om even uit te rusten, toen ineens **JEZUS** verscheen rechtstaand voor mij.

Alles was **LICHT** rondom ons, er was enkel **JEZUS** en mij. Ook het huis was helemaal verlicht ...

Ik keek naar mijn linker hand en ik zag een **KLEIN WIT DOOSJE**, waarin een dik kussentje lag en daar op lag het **Wit-** en **Blauwe Kruisje**.

Het Kruisje was wat zwaar waardoor er plooitjes in het kussentje kwamen.

Toen sprak **JEZUS**, die ondertussen keek naar mij en naar het Witte Kruisje, met een liefdevolle glimlach op Zijn gelaat, en zei:

"Van dit Kruisje moeten er heel veel van worden gemaakt. Ze moeten van staal zijn en 6 cm groot en WIT EN BLAUW ZIJN van kleur."

En Hij zei: **"Deze KRUISJES moeten waaien als bladeren van de bomen over de aarde"**.

Ook sprak **JEZUS** over **ZIJN VADER**, die de hele mensheid **dit grote - GESCHENK** - wil geven, voor **BESCHERMING** tegen het kwaad en tevens voor de rampen die nog gaan komen, waaruit ze dan zullen worden gered. Dit is een **GROOT - GESCHENK** - voor al wie het aan willen nemen en het **TEKEN van DE VADER** willen **DRAGEN**.

Het **LICHT** en de **LIEFDE** van **DE VADER** is **IN** het **WITTE KRUISJE** aanwezig voor **BESCHERMING** voor degene die het zal dragen: **OM DE HALS**.

Hille Kok - Asterstraat 43 - 1131 LR Volendam - Nederland
www.volendam-hillekok.nl

(dit ontwerp is gerealiseerd naar aanleiding van de beschrijving van Hille Kok)