

Ontvangen 28 november 2002
's middags om 1 uur.

“BOODSCHAP VAN MARIA”

Mijn lieve Kinderen...

Hoe bitter... zijn de tranen !!!
Die - hét - Ménsdom...
Zál gaan Schreien !!

Door hét lééd !!
Dat zích... over de Aárde...
Zál... verspreiden !!

Gróte... Dróogtes...
Wárme... én... Kóude wínden !!

Díe als föhnen !!
Over dé Aárde...
Zullen... wááien...

Véél leed... zal er zijn !
De ménsen... zullen...
Naar dé „Vader“ vrágen !!

Voor húlپ - in déze - Droeve... Tíjden !
De cháos... is níet te overzíen !!
Het Gebéd... is hun énjge Rédding !!

Ik... de Móeder... Gods...
Vráág U... Allen !!!
De „Rózenkrans“ te Bidden !!!

Op - hún - knieën... zullen - Allen !!
De Móeder... Sméken...



Hille Kok, Asterstraat 43, 1131 LR Volendam, Tel.: 0299/364404

“BID DE RÓZENKRANS”

Rédť ons...
van déze Chaotische Aarde !!
Níets is betróuwbaar...
De leídgers... zjzn córrupt !!

Spréken níet... de Wáárheid !
Hún... Mácht - dat ís...
Wat ze álleen... maar láten zíen !!

Een Stríjd... zó dróevig...
Genádeloos én hárd !!
De „Liefde“ is er - út - Verdwénen !!

En Gód dé Vader !!
Door hún Hóógmoed...
Búiten... Gezét !!

De Stríjd ís Satánisch !
De Dúisternis...
Dáált - over - de - Aárde...

Kóm... Míjn Kínderen...
Kniel toch voor Míj... neer !
De Móeder... áller Kinderen...

Wil júllie - ín - déze Stríjd...
Met Liefde...
De „Rózenkrans“ laten bídden !!

Door - déze - Krácht !!!
Het Kwáád te Over-winnen...
Ik dé Móeder - Góds...

Bemin U allen.

“Amen” Hille Kok